



غفلات (Dutch)

ACHTELOOSHEID



Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
oprichter van Dawat-e-Islami, Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Attar Qadiri Razavi 

غفلت

Ghaflat

ACHTELOOSHEID

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allama Maulana Abu Bilal Mohammed Ilyas Attar Qadiri Razavi دَاعِيَتِ بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ in het Urdu. De vertaling Majlis heeft dit boekje vertaald vanuit het Urdu naar het Nederlands. Als u enige fouten in de vertaling of in de componering vindt, informeer Vertaling Majlis op het volgende post- of e-mailadres met de intentie van beloning [Šawāb].

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

ACHTELOOSHEID

Een Nederlandse vertaling van 'Ghaflat'



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2018 Maktaba-tul-Madinah

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of overgedragen worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madinah.

1st Publication: Rabi'-ul-Awwal, 1440 AH – (Nov, 2018)

Publisher: Maktaba-tul-Madinah

Quantity: -

DONATIES

Wees vrij om ons te benaderen als u een bijdrage wilt leveren in het uitgeven van een Islamitisch boek of risalah voor Isal-e-Sawab van uw overleden familieleden.

Maktaba-tul-Madinah

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

✉ **Email:** maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net

☎ **Tel:** +92-21-34921389-93 – 34126999

🌐 **Web:** www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'a voor het lezen van de boeken

Lees de volgende du'a (smeekebede) voor het bestuderen van een religieus boek of islamitische les. U zult zich herinneren wat U studeert, *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling

O Allah *عَزَّوَجَلَّ*! Open het portaal van kennis en wijsheid voor ons en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Durud Sharief (Salat 'Alan Nabi) ﷺ een keer voor en na de smeekebede.

Inhoudsopgave

ACHTELOOSHEID..... 1

De Voortreffelijkheid van Şalât-‘Alan-Nabî ﷺ	1
De Goudstaaf.....	2
Oorzaken van Achteeloosheid	3
Nutteloze Verzoeken van de Overledenen	4
Vreemde Schuld.....	8
De Hel huilend Binnentreden	9
Wat als de Imaan (Geloof) Verloren is?	9
De drie Boodschappers van de Dood.....	10
Hoe waarschuwend zijn deze twee Arabische zinnen:	11
Ziekte is ook een Boodschapper van de Dood.....	12
Naam Geschreven op de Deur van de Hel	12
Ogen Gevuld met Vuur.....	13
Naald van Vuur.....	14
Spijkers gehamerd in de Ogen en Oren.....	14
Gesmolten Lood in de Ogen.....	15
Uiterlijk van Vuuraanbidder.....	15

Wie doet 'Pardah' (Islamitische Hidjab) van Wie?	16
Het Gevolg van Verboden Trends.....	16
Verricht de eerder Gemiste Gebeden.....	17
Een mooie Gebeurtenis in Omgeving van Dawat-e-Islami	18
Het lijk van Muhammad Ihsaan Attari.....	19
De Martelaar van Dawat-e-Islami	20
25 Madani Parels omtrent 'Aqieqa	22
Er zijn 2 manieren om het vlees zoet te koken:	25



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ACHTELOOSHEID

Alhoewel Satan zijn best zal doen om te voorkomen dat u dit boekje leest door u lui te maken, lees het toch van begin tot eind en u zult een Madani verandering voelen, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.



De Voortreffelijkheid van Ṣalāt-‘Alan-Nabi ﷺ

De Profeet der Mensheid, de Vrede van ons hart en onze gedachten, de Meest Vrijgevige en Vriendelijke صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘O mensen! Zeer zeker, de zware momenten van de Dag des Oordeels zullen diegene bespaard worden en diegene zal snel verlost worden van verantwoording, die in het wereldse leven veelvuldig Durud (Vredesgroet) naar mij heeft gereciteerd. (*Firdaus-ul-Akhbar, vol. 5, pp. 375, Hadiš 8210*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Goudstaaf

Het volgende is overgeleverd: Een vrome persoon vond ooit een goudstaaf. Geïnteresseerd geraakt in zijn nieuw gevonden rijkdom, begon hij te fantaseren over zijn toekomst. Hij bracht de gehele nacht door met het plannen van de toekomst, denkend aan heerlijk voedsel, dure kleding, het hebben van een aantal bedienden die hem moeten bedienen en om elke behoefte te vervullen. Betoverd door de nieuwe gevonden rijkdom, fantaserend over het leiden van een luxueus leven, werd hij compleet achteloos van het gedenken van Allah عَزَّوَجَلَّ.

De volgende ochtend zag hij tijdens het verlaten van zijn huis een man klei aan het vormen bovenop een graf, hij maakte bakstenen. Hij was onmiddellijk gechoqueerd en zijn sluier van achteloosheid verdween. Hij begon te huilen terwijl hij het volgende dacht: 'Op een dag zal iemand ook bakstenen maken van de aarde van mijn graf. Verdriet voor mij! Mijn luxueuze woning en fraaie kleding etc. zou dan achtergelaten worden. Indien ik naar het misleidende leven verlang, dat deze goudstaaf mij zal brengen, dan zal het mij een leven van achteloosheid laten leiden. Als ik ergens van moet houden dan zou ik moeten houden van mijn Schepper Allah عَزَّوَجَلَّ'. Hij verliet de wereldse luxe en bracht zijn leven door in aanbidding.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Oorzaken van Achteloosheid

Beste Islamitische broeders! Waarlijk, de kansen om in de prooi te vallen van achteloosheid zijn groter, indien men overvloed heeft aan materialistische welvaart. Degene die naar wereldse zaken verlangt, is zeker voor de prooi van achteloosheid gevallen. Achteloosheid zorgt voor een afstand tussen de mens en Allah. Eerlijke handel is een zegen, rijkdom is een zegen, een schitterend huis is ook een zegen, een mooi vervoersmiddel is ook een zegen, kinderen zijn ook een zegen voor ouders, echter diepe belangstelling tonen, meer dan vereist voor wereldse zaken, veroorzaakt achteloosheid.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** heeft in de Quran in Juz (deel) 28, Surah-e-Munāfiqūn, vers 9 geopenbaard:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾

O gelovige mensen! Mogen jullie rijkdom of kinderen niet leiden tot de verwaarlozing van het gedenken van Allah; en degenen die dit doen, zijn in het verlies.

Op basis van deze vers, dienen diegenen op te letten die valse excuses geven als ze worden geroepen tot het goede en worden

verzocht om het gebed te verrichten, zoals: ‘We zijn druk bezig met het verstrekken van levensmiddelen. Valt het strijden voor familiebehoeften niet onder aanbidding? Wanneer we vrije tijd overhouden, zullen wij jou vergezellen naar de moskee.’ Het is inderdaad achteloosheid die zulke valse excuses laat zeggen.

Nutteloze Verzoeken van de Overledenen

Een waarschuwing voor degenen die zich slechts bezighouden met het vergaren van vergankelijke zaken van deze wereld, voor degenen die zware momenten van het reizen naar andere landen doorstaan om geld te verdienen en twijfelen om naar de moskee te gaan, voor degenen die overvloedig besteden aan het interieurdesign van hun huizen en zelfs niet een beetje kunnen doneren aan liefdadigheid omwille van Allah عَزَّوَجَلَّ, voor degenen die bereid zijn om alle soorten moeilijkheden te verdragen om rijkdom te vergaren en zich niet druk maken om het verdienen van goede daden. Uw aandacht voor dit, voordat de dood u wegdraagt van uw comfortabele bed of u uitbundig gedecoreerde luxe kamer, naar een angstaanjagend donker graf, geteisterd door insecten. Dan zult u wanhopig smeken: ‘O Allah عَزَّوَجَلَّ! Stuur mij terug naar de wereld, zodat ik U mag aanbidden.’

O Allah عَزَّوَجَلَّ! Stuur mij alstublieft terug. Ik beloof U dat ik al mijn rijkdom in Uw weg zal besteden; ik zal altijd mijn gebed verrichten met Jama’at (gezamenlijk) op de eerste rij met de

eerste Takbir, ik zal zelfs niet het Tahajjud gebed overslaan. In feite zal ik het meeste van mijn tijd in de moskee doorbrengen; ik zal mijn baard laten groeien en ik zal ook Zulfayn behouden; ik zal ook altijd de tulband op mijn hoofd dragen.

O Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Stuur mij terug; geef mij een kans. Ik zal overal de vlag van de Sunnah ophijzen en alle mode van het gezicht van de wereld uitroeien. O Allah **عَزَّوَجَلَّ** geef mij nog een laatste kans; ik zal mezelf toewijden aan goede daden.'

Deze verzoeken zullen nutteloos zijn voor degenen die hun dagen en nachten hebben doorgebracht in zondes. De Heilige Koran heeft ons van tevoren gewaarschuwd; Allah **عَزَّوَجَلَّ** heeft in Juz (deel) 28, Sūrah-e-Munāfiqūn, Versen 10-11 geopenbaard:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
 رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفَاصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾
 وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

'En besteed de tijd die Wij je hebben gegeven goed, voordat de dood een van jullie benadert en waarna jullie zeggen, 'Mijn Heer! Waarom geeft U mij niet wat uitstel, zodat ik kan geven aan liefdadigheid en onder de vromen zal behoren?' En Allah zal nooit uitstel verlenen aan geen enkele

ziel wanneer zijn belofte aankomt; en Allah is op de hoogte van jouw daden.

(Kanzul Īmān [Translation of Quran]) (Sūrah-e-Munāfiqūn, verse 10-11, juz 28)

*Dilā ghāfil naḥ ho yak dam yeḥ dunyā ḥor jānā ḥay
Baghīchay ḥor kar khālī zamīn andar samānā ḥay*

*Tayrā nāzuk badan bhāī, jo layīay saīj phūlaun par
Yeḥ ḥogā aīk din bay jān isay kirmaun nay khānā ḥay*

*Tū apnī maut ko mat bhūl kar sāmān chalnay kā
Zamīn kī khāk par sonā ḥay īniaun kā sirhānā ḥay*

*Na baylī ḥo sakay bhāī, na bayiā bāp tay māyī
Tū kyūn phīrtā ḥay saudā-yī, ‘amal nay kām ānā ḥay*

*Kaḥān ḥay Zor-e-Namrūdī, Kaḥān ḥay Takht-e-Fir’ aunī
Gaye sab ḥor yeḥ fānī agar nādān dānā ḥay*

*‘Azīzā! Yād kar jis din kay ‘Izrā-yīl āyain gay
Na jāvay koī tayray sang akailā tū nay jānā ḥay*

*Jahān kay shaghl mayn shāghil, Khudā kay zīkr say ghāfil
Karay da’wā kay yeḥ dunyā mayrā dā-yim ḥikānāḥ ḥay*

*Ghulām aīk dam na kar ghafat, ḥayātī par na ho ghurrah
Khudā kī yād kar ḥar dam kay jis nay kām ānā ḥay*

*O hart wees niet achteloos; je zult binnen een oogwenk vergaan
De tuinen achterlatend, zul je je verplaatsen naar een geïsoleerd graf*

*Broeder, jouw kwetsbare en tere lichaam; leidt een zo sierlijk leven
Op een dag zul je levenloos zijn; geconsumeerd door
angstaanjagend kruipend ongedierte*

*Jouw dood! Vergeet niet voor te bereiden voor jouw vertrek
Je zult slapen op grond en aarde; een baksteen zal jouw kussen
zijn*

*Geen hulp van je broer, noch van je zoon, noch je vader en
moeder
Waarom dool je en zwerf je rond; als daden je daarginds slechts
voordelen zullen brengen*

*Waar is de macht van Namrud, waar is de troon van de Farao
Iedereen heeft alles achtergelaten; het is allemaal vergankelijk,
als je het begrijpt*

Mijn geliefde! Onthoud de dag dat de engel Izrā-yīl zal komen

*Je zal alleen gaan, niemand zal met je meegaan, verdronken in
de activiteiten van de wereld; achteloos van het gedenken aan
God*

*Alsof ze denken dat de wereld nooit zal eindigen en eindeloos is
O slaaf, wees niet achteloos; wees niet arrogant op dit sterfelijke
leven*

Verheerlijk je God op elk moment, slechts dit gaat je helpen.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Vreemde Schuld

In Mukashafa-tul-Qulub is verkondigd: Sayyiduna Shayk Abu Alu Daqqaq رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: Een grote geleerde رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ was erg ziek, dus ging ik hem bezoeken. Er was een grote groep mensen om hem heen. De geleerde رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ hilde. Ik vroeg, 'O Shaykh! Huilt u, omdat u deze wereld verlaat? Hij antwoordde: 'Nee, Ik huil, omdat ik mijn Gebeden heb verzuimd. Ik vroeg: 'Hoe heeft u uw Gebeden verzuimd? Er werd mij verteld, wanneer ik de Sajdah verrichtte (hoofd op de grond), was ik in staat van achteloosheid, wanneer ik mijn hoofd optilde van Sajdah, was ik ook in staat van achteloosheid en nu ik op mijn sterfbed lig, verkeer ik in een ergste staat van achteloosheid. Hij nam een diepe zucht en las vier Arabische verzen, waarvan de vertaling als volgt luidt:

Ik heb nagedacht over de Dag des Oordeels, het liggen in het graf, na zoveel eer en respect te hebben zal ik eenzaam zijn. Ik zal huilen om mijn zondes en de grond zal mijn kussen worden.

Ik heb nagedacht over de duur van mijn oordeel en wanneer het boek van de daden wordt gepresenteerd, de schande. Maar O Schepper, ik ben vol hoop in het ontvangen van Uw barmhartigheid [Rahmah]; Mijn zondes kunnen alleen door U worden vergeven. (*Mukashafa-tul-Qulub p. 22*)

De Hel huilend Binnentreden

Lieve Islamitische broeders! De hierboven genoemde gebeurtenis is alarmerend. Kijk naar Allah zijn vrome dienaren die elk moment van hun leven hebben doorgebracht in het gedenken van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Echter, ondanks hun standvastige en voortdurende toewijding, hun bescheidenheid en nederigheid houdt hun ver van de trots in het kader van hun aanbedding en leidt tot het huilen uit angst voor Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Anderzijds, wij achtelozen bezitten niet eens één enkele goede daad, zijn leeg van vroomheid, hebben een hoge dunk van onszelf en scheppen constant op over onze goede daden.

De vrome dienaren beven door de vrees van Allah **عَزَّوَجَلَّ** en huilen, ondanks het feit dat zij zich ver van zondes bevinden, maar de achtelozen blijven bezig in hun privé en openbare zondige activiteiten. Lachend uit volle borst, vertellen zij over hun ongehoorzaamheid. Hujjatul-Islam Imam Muhammad Ghazali **عليه رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي** heeft verkondigd, dat Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas **رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** heeft gezegd, ‘Degene die lachend een zonde begaat, zal de Hel huilend binnentreden.’

(Mukashafa-tul-Qulub p. 275)

Wat als de Imaan (Geloof) Verloren is?

Dit is een moment van bezinning voor degenen die lachend een leugen vertellen, voor degenen die lachend een belofte verbreken, voor degenen die slechte goederen lachend verkopen,

voor degenen die lachend films en series bekijken, voor degenen die naar muziek luisteren, voor degenen die verdriet bij andere moslims veroorzaken en hun gevoelens kwetsen. Hoe ernstig zou het voor ons zijn, indien Allah عَزَّوَجَلَّ en zijn Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ontevreden met ons zouden zijn! Hoe fataal zou dat voor ons zijn, als wij ons geloof zouden verliezen als gevolg van het onbevreesd begaan van een zonde en als we bestemd zouden zijn voor het Hellevuur!

Lees daarom deze Ayah aandachtig; Allah عَزَّوَجَلَّ zegt in het 82^{ste} vers van Sura-tut-Taubah:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَوَيْبِكُوا كَثِيرًا^٤

***Daarom zouden zij een beetje
moeten lachen en veel moeten huilen.***

(Kanz-ul-Iman [Vertaling van de Quran](Surah-ut-Taubah, vers 82)

De drie Boodschappers van de Dood

Er is verkondigd: Sayyiduna Ya'qub عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ was bevriend met de Engel des Doods, Sayyiduna Izrail عَلَيْهِ السَّلَامُ . Eens, toen Sayyiduna Izrail عَلَيْهِ السَّلَامُ Sayyiduna Ya'qub عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ kwam ontmoeten, vroeg hij hem: 'Komt u mij slechts ontmoeten of komt u mijn ziel nemen?' Mij werd geantwoord, 'Ik kom u slechts bezoeken' Sayyiduna Ya'qub عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ verzocht, 'Voordat u mijn ziel komt

nemen, zend gelieve mij uw boodschappers.’ Sayyiduna Izrail عَلَيْهِ السَّلَامُ zei: ‘Ik zal twee of drie boodschappers naar u toesturen.’

Daarom, toen de Engel des Doods zijn ziel eruit kwam halen, vroeg Sayyiduna Ya’qub عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ‘Waar zijn de boodschappers die u zou sturen, voordat u mijn ziel zou meenemen?’ Sayyiduna Izrail عَلَيْهِ السَّلَامُ antwoordde: ‘Wit haar na zwart haar, zwakheid na lichamelijke kracht en een kromme rug na een rechte; O Ya’qub عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ! Deze zijn niets anders dan mijn boodschappers naar de mensheid toe, voor de dood.’ (*Mukashafa-tul-Qulub*, p. 21)

مَضَى الدَّهْرُ وَالْأَيَّامُ وَالذَّنْبُ حَاصِلٌ وَجَاءَ رَسُولُ الْمَوْتِ وَالْقَلْبُ غَافِلٌ
نَعَيْبِكَ فِي الدُّنْيَا عُرُورٌ وَحَسْرَةٌ وَعَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَبَاطِلٌ

Hoe waarschuwend zijn deze twee Arabische zinnen:

Dagen zijn verstreken, maar zondes overheersen, de Engel des Doods is gearriveerd, maar het hart is achteloos. Uw wereldse luxe is een bedrog waardoor uw pijn zal worden veroorzaakt. Uw verlangen om een eeuwig leven te leiden in deze wereld is een gedachte die tevergeefs is. (*Mukashafa-tul-Qulub*, p. 22)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Ziekte is ook een Booschapper van de Dood

Lieve Islamitische broeders! De Engel des Doods stuurt zijn booschapper alvorens de dood. Naast de bovengenoemde booschappers van de dood, zijn er ook andere die genoemd zijn in de Hadith, bijvoorbeeld: Ziekte, vermindering van het gezichtsvermogen en het gehoor zijn ook booschappers van de dood. Onder ons hebben velen de booschappers van Sayyiduna Izrail عَلَيْهِ السَّلَام meegemaakt, maar er heerst een geweldige achteloosheid!

We hebben de neiging om onze witte groeiende haren toe te schrijven aan de griep, terwijl deze verandering de booschapper van de dood is! Zo blijven wij ook in tijd van ziekte achteloos en wij vergeten dat mensen dagelijks sterven aan de gevolgen van vergelijkbare ziektes. Weinig mensen beseffen dat ziektes die 'klein' schijnen, fataal kunnen zijn en ervoor zorgen dat onze naasten over ons treuren en maken onze vijanden blij! De overledene zal worden begraven in een donker graf begeleid door alleen zijn daden, goed of slecht.

Naam Geschreven op de Deur van de Hel

O mensen die vandaag meneer worden genoemd en morgen door de dood worden geroepen! Onthoud! Degene die het slachtoffer is van achteloosheid en volhardend richting zondes, is inderdaad verloren en wandelt in het duister van slechte daden. Als Allah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en Zijn Geliefde Rasul عَزَّوَجَلَّ

met hem, zal hij gestraft worden in het graf en in het hiernamaals. Dan zal spijt zinloos zijn.

O mensen, jullie hebben nog steeds een kans om berouw te hebben. Toon oprecht berouw en maak een oprechte intentie om het gebed te verrichten, behoud het vasten in de maand Ramadan-ul-Mubarak en leef de Sunnah na van de Meest Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**.

(Jāmi' Tirmizī, Vol. 2, pp. 175, Ḥadīš 723)

Onze Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft ons gewaarschuwd: 'Degene die opzettelijk één gebed mist, zijn naam zal worden geschreven op die deur van de Hel, waardoor hij de Hel zal binnentreden.' *(Ḥilyat-ul-Auliya, vol. 7, pp. 299, Ḥadīš 10590)*

Vergelijkbaar wordt er in een andere Hadis vermeld, 'Degene die zelfs één vastendag in de maand Ramadan overslaat, zonder geldige reden, het vasten van een gehele levensduur kan daar niet voor compenseren, zelfs als hij die vastendag achteraf in acht neemt.' *(Jāmi' Tirmizī, vol. 2, pp. 175, Ḥadīš 723)*

Ogen Gevuld met Vuur

Degene die gluurt naar vrouwen, degene die met lustgevoelens kijkt naar een aantrekkelijke jongeman, degene die films en series kijkt, degene die muziek beluistert en roddelt, zouden onmiddellijk berouw moeten tonen, anders zal de aankomende

marteling waarlijk ondraaglijk zijn. Het volgende wordt vermeld, ‘Eenieder die zijn ogen vult met Haram [zien wat verboden is], zijn ogen zullen op de Dag des Oordeels worden gevuld met vuur. (*Mukashafa-tul-Qulub*, p. 10)

Naald van Vuur

Allama Abu-ul-Farj ‘Abdur Rahman Bin Jauzi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verteld, ‘Het gluren naar de schoonheid van een vrouw is een van de pijlen doorweekt met het gif dat afkomstig is van de Satan. Wie zijn ogen niet beschermt van het kijken naar een non-mahram, bij diegene zal een naald van vuur in zijn oog worden aangebracht op de Dag des Oordeels.’ (*Bahr-ud-Dumu*, pp. 171)

Spijkers gehamerd in de Ogen en Oren

Sayyiduna Imam Hafiz Abdul Qasim Sulayman Tabarani رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft verkondigd, ‘De Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zag mensen met spijkers gehamerd in hun ogen en oren. Er werd de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ verteld. Zij keken naar iets wat zij niet zouden moeten zien en zij luisterden naar iets wat zij niet moesten horen.’

(*Al-Mu’jam-ul-Kabir At-Tabarani*, vol. 8, p. 156, Hadis 7666)

De spijkers werden gehamerd in de ogen en oren van degenen die naar verboden zaken keken of luisterden.

Gesmolten Lood in de Ogen

Er is verkondigd: ‘Wie met lust naar de schoonheid van een vrouw kijkt, bij diegene zal gesmolten lood in zijn ogen worden gegoten op de Dag des Oordeels.’ (*Hidayah, vol. 2 , p.368*)

Onthoud goed! Als er tussen een zwager en schoonzus zonder aanleiding informeel en ‘gezellig’ contact is, dan is dat zeker niet zonder gevaar. Het beste is om niet naar elkaar te kijken en niet onnodig met elkaar te praten.

Zwagers en schoonzussen moeten beseffen dat in de overlevering staat vermeld; ‘**أَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ**’, vertaling: ‘Ogen doen Zina.’ (*Musnad Ahmad, deel 3, pag 5, nr 8852*)

Als het voor een vrouw lastig is om in een huis zo veel mogelijk in ‘pardah’ te blijven, dan mag ze haar gezicht wel onbedekt laten. Maar het is wel de bedoeling dat ze altijd ervoor zorgt, dat ze geen kleding draagt die doorschijnend is, voor zowel lichaam als hoofdhaar. En ook geen kleding die zo strak is, dat men de lichaamsvormen en rondingen kunt zien.

Uiterlijk van Vuuraanbidder

Beste Islamitische broeders, baard scheren, of korter dan een vuistlengte is Haraam. Hazrat Imam Muslim **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** levert over dat de Geliefde Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft gezegd dat: Verkort jullie snorren en vergeef jullie baarden. (Oftewel, laat

jullie baarden staan). En neem geen uiterlijk aan als die van een vuuraanbidder. (*Muslim, pag 152, nr 290*)

Door deze Hadis Sharief wordt het geweten van de moslim geprikkeld. Hoe kunnen jullie beweren dat jullie liefde voor de Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in jullie harten hebben, maar wel een uiterlijk aannemen als die van een vuuraanbidder.

Wie doet 'Pardah' (Islamitische Hidjab) van Wie?

Beste Islamitische zusters, luister goed. Onbedekt houden van uw lichaam is Haraam. Naar niet-mahram mannen kijken met lustgevoelens is Haraam en Haraam handelingen kunnen ervoor zorgen dat men in de Hel terecht komt. De kinderen van al uw broers en zussen van uw ouders en de vrouwen van uw ooms moeten 'pardah' doen van mannelijke familieleden. Tussen schoonzus en zwager ook. Tot aan een niet-mahram Murshid (Spirituele Gids) aan toe. Een vrouwelijke muried (spirituele leerling) mag niet de hand kussen van een niet-mahram Murshid, ook niet een aai over haar onbedekte hoofd geven. Als een meisje negen jaar is, leer haar dan wat pardah is en begin er meteen mee. En als een jongen 12 jaar is, houdt hem op afstand van vrouwen en begin met pardah.

Het Gevolg van Verboden Trends

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd: Tijdens de Hemelreis zag ik dat bij een aantal mannen hun huid

geknipt werd door scharen van vuur. Ik vroeg, wie zijn dit? De engel Jibriel عَلَيْهِ السَّلَام antwoorde: Zij wilden schoonheid krijgen d.m.v. verboden manieren. En ik zag een put die heel erg stonk en er kwam veel geschreeuw en lawaai uit. Ik vroeg, wie is dit? Hazrat Jibriel عَلَيْهِ السَّلَام antwoorde: Dat zijn die vrouwen, die door middel van verboden manieren schoonheid wilden verkrijgen. (*Tariegh Bagdad, deel 1, pag 215*)

Onthoud goed! Nagellak bedekt de nagels, waardoor de nagel niet nat wordt tijdens de Wudu, waardoor uw Wudu **niet** geldig is en ook uw Ghusl **niet**. Dat heeft tot gevolg, dat u het gebed ook niet kunt verrichten. Een Madani verzoek aan de moslim zusters: Draag een Madani Hidjab en probeer ook zulke handschoenen en sokken te dragen die niet doorschijnend zijn. Houdt uw handen en voeten ook in pardah voor de niet-mahram mannen.

Verricht de eerder Gemiste Gebeden

Mocht u onverhoopt nog gebeden en vasten niet hebben gedaan, maak dan eerst de balans op hoeveel het er zijn. En doe ook Taubah, toon berouw voor het feit dat u het nu pas doet. De methode van het verrichten van gemiste gebeden kunt u vinden in ‘Namaz kay Ahkam’ en Laws of Salah van Maktabah-tul-Madina van Dawat-e-Islami. De boeken kunnen ook gedownload worden via de website van Dawat-e-Islami. Daarin staan de regels omtrent Wudu, Ghusl en het Gebed,

waarvan u na het lezen wellicht denkt: O wat erg! Dat ik dit al die jaren nooit heb geweten.

Lieve Islamitische broeders, hef jullie handen in de lucht, roep uit volle borst, doe oprechte intentie en neem de intentie dat: ‘Vanaf vandaag zal ik geen enkel Gebed missen’.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! Ik zal geen dag missen van vasten in de maand Ramadan! إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! Ik zal geen films en series meer kijken! إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! Ik zal geen muziek meer luisteren! إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! Ik zal mijn baard niet meer scheren! إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! En ik zal mijn baard niet korter dan een vuistlengte houden! إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ!

Een mooie Gebeurtenis in Omgeving van Dawat-e-Islami

Kom en maak ook deel uit van Dawat-e-Islami en reis mee met de Madani Qafila's om kennis te vergaren en zegeningen te verkrijgen. U leert er hoe u zaken en handelingen conform de Sunnah doet. Voor de Fikr-e-Madina (zelfreflectie), vul elke dag Madani Inamat in en in de eerste 10 dagen van elke Islamitische maand lever het in bij de plaatselijke verantwoordelijke persoon van Dawat-e-Islami. إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! zult u succes hebben in dit leven en in het hiernamaals. Nu ter motivatie een zegenrijke gebeurtenis. إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! zal het u raken en enthousiasme in uw hart ontwikkelen.

Het lijk van Muhammad Ihsaan Attari

Uit de stad Karachi, wijk Gulbahaar, was er een jongeman genaamd Muhammad Ihsaan. Hij koos ervoor om ook zijn leven te verrijken, door zich te voegen bij Dawat-e-Islami en Murid (spirituele student) te worden van Muhammad Ilyas Qadri sahib en zo in werkelijkheid muried (spirituele leerling) te worden van Hazrat Ghaus-e-A'zam Sheikh Abdul Qadir Jilani رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ. Er kwam een Madani verandering in zijn leven, zijn gezicht heeft hij versierd door de Sunnah van de Geliefde Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, een baard met 1 vuistlengte. Op zijn hoofd droeg hij groene Imama Sharief, tulband. Bij de Madrassah-tul-Madina van Dawate Islami (instituut waar Quran lessen worden gegeven) heeft hij de Heilige Qur'an uitgelezen. En hij ging op pad om mensen uit te nodigen tot het goede.

Op een dag voelde hij pijn in zijn keel, hij liet zich behandelen, maar ondanks de medicatie bleef de pijn toenemen. De hevigheid van de ziekte nam dusdanig toe, dat zijn leven in gevaar kwam. Hij besloot om het boekje 'Madani Testament' te lezen, vervolgens maakte hij een eigen Madani Testament op en leverde het in bij de verantwoordelijke persoon. Niet lang daarna verliet Muhammad Ihsaan dit aardse leven. Hij was toen ongeveer 35 jaar, hij werd begraven op de plaatselijke begraafplaats. Toen zijn Islamitische broeders conform het

Madani Testament, voor ongeveer 12 uur bij zijn graf zikr en naat blijven lezen.

Ongeveer 3,5 jaar na de begrafenis, 6 Jamadi-ul-Aagir 1418/7 oktober 1997, werd een andere broer genaamd Muhammad Usman Attari, begraven op dezelfde begraafplaats. Enkele broeders gingen even naar het graf van Muhammad Ihsaan om Fatiha te lezen en dua te doen. Toen ze daar aankwamen, zagen ze iets waar ze versteld van stonden! Ze konden hun ogen niet geloven! Ze zagen dat er aan de zijkant van het graf een opening was ontstaan en konden in het graf kijken. Ze zagen Muhammad Ihsaan Attari, die ongeveer 3,5 jaar geleden is begraven, liggen met zijn groene tulband nog op zijn hoofd, in een lekker geurende lijkwade. Zijn lichaam was nog helemaal intact, alsof hij heerlijk lag te slapen. Dit nieuws verspreidde zich razendsnel in de hele buurt.

Tot's avonds laat bleven er mensen komen om dit te aanschouwen. Ook mensen die geen positief beeld hadden van Dawat-e-Islami, kwamen kijken en keken hun ogen uit. Hun mening over Dawat-e-Islami veranderde, ze begonnen te houden van Dawat-e-Islami.

De Martelaar van Dawat-e-Islami

Lieve Islamitische broeders, het volgende is geen nieuwe gebeurtenis, wellicht weten jullie nog, dat op 25 Rajab 1419 er een moordaanslag in Marakaz-ul-Auwliya Lahore is geweest

op Muhammad Ilyas Qadri, waarbij 2 muballigien (predikers) van Dawat-e-Islami zijn omgekomen. Dat waren Muhammad Uhud Raza Attari en Muhammad Sajjaad Attari. Na ongeveer 8 maanden was door langdurige regen, het graf van Muhamamd Uhud Attari beschadigd geraakt. Uit noodzaak hebben ze het lijk moeten verwijderen uit het graf en in een ander graf moeten verplaatsen. Toen zag men dat zijn lichaam nog helemaal intact was.

Ik verzoek aan alle broeders en zusters om in contact te blijven met de Madani omgeving van Dawat-e-Islami. Er is geen sprake van lidmaatschap in Dawat-e-Islami. U kunt bij de plaatselijke Faizan-e-Madinah de wekelijkse bijeenkomsten bezoeken en er veel leren over Sunnahs. Reis mee met Madani Qafilah om in de eerste instantie zelf te leren en mensen uit te nodigen tot het goede. Een ieder zou de Sunnah moeten leren en het overbrengen bij anderen.

Lieve Islamitische broeders, tot slot wil ik nog graag de voortreffelijkheden van Sunnah en enkele Sunnahs en etiquette met jullie doornemen. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd dat: Hij die van mijn Sunnah houdt, houdt van mij. En hij die van mij houdt, zal met mij in het Paradijs zijn.

(Ibn Asakir, deel 9, pag 343)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

25 Madani Parels omtrent 'Aqieqa

- ❖ De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: De aqieqa is een 'onderpand' voor het kind, laat na 7 dagen een dier slachten namens het kind, geef het kind een naam en scheer het hoofd kaal. *(Tirmizzi, deel 3, pag 177, nr 1527)* Met onderpand wordt bedoeld, dat u er niet het volledige voordeel zult hebben. Sommige Hadis geleerden hebben vermeld, dat ermee wordt bedoeld dat de groei en bloei van het kind, geestelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van goede eigenschappen positief worden beïnvloed, als men de aqieqa doet. *(Bahare shariat deel 3, pag 354)*
- ❖ Het dier dat geofferd wordt uit blijdschap van het geboren kind, wordt aqieqa genoemd. *(Aidhan, 355)*
- ❖ Als het kind geboren is, dan is het zegenrijk om in het oor de azaan en iqamat op te zeggen, door de azaan op te zeggen zullen problemen ver weg blijven *إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ*.
- ❖ Het is beter om in het rechteroor 4x azaan en in het linkeroot 3x iqamat op te zeggen.
- ❖ Sommige mensen zeggen alleen de azaan en iqamat op, als het een jongetje is, bij een meisje niet. Dat is niet goed, ook bij een meisje is het zegenrijk dat men azaan en iqamat opzegt.

- ❖ Op de 7^e dag een naam geven en de haren wegscheren. En tijdens het scheren van de haren, is het aanbevolen om de aqieqa te doen. Na het scheren, dient men de haren te wegen en in dat gewicht dient men goud of zilver als sadaqa weg te geven. De waarde van dat gewicht van goud/zilver in geld omgerekend. (*aidhan, 355*)
- ❖ Voor de aqieqa van een jongetje, 2 bokken en voor een meisje is een geit gepast. En als men voor een jongetje een geit slacht en voor een meisje een bok, is het niet erg. (*Aidhan, pag, 357*)
- ❖ Als men voor een jongetje geen 2 dieren kan veroorloven, dan is het ook mogelijk om 1 dier te slachten. (*Fatawa Razwia deel 20, pag 584*)
- ❖ Als een kameel geslacht wordt voor het offerfeest, Eid-ul-Adha, dan kan men ervoor kiezen om 1 deel van de 7 delen als aqieqa te laten gelden.
- ❖ Aqieqa is geen Farz of Wajib, maar een Sunnah Mustahabba, oftewel een zegenrijke, vrijwillige, Sunnah. Als u het kunt veroorloven dan zou u het moeten doen, doet u het niet, dan bent u niet in overtreding, maar u loopt wel de zegeningen en voordelen mis. Het is voor een arme persoon verboden om geld te lenen voor een aqieqa, waarover hij rente moet betalen. (*Islami zindagi pag 37*)

- ❖ Als het kind voor de 7^e dag komt te overlijden, dan heeft dat geen gevolgen voor de shafa'at (pleiten op de Dag des Oordeels) van het kind voor de ouders. Want het kind heeft de dag van de aqieqa niet bereikt. Maar als een kind langer dan 7 dagen heeft geleefd en dan komt te overlijden en de ouders hebben zonder een goede reden de aqieqa niet gedaan, daarover wordt gezegd dat het kind geen shafa'at zal kunnen doen voor de ouders. (*Fatawa Razwia, deel 20, pag 594*)
- ❖ Aqieqa doen op de 7e dag is Sunnah en dat is de meest zegenrijke dag. Anders kan men ook op de 14^e of 21^{ste} dag. (*Aidhan, pag 594*)
- ❖ Als men om wat voor reden dan ook op de 7^e dag niet kan, dan mag men het op elke willekeurige dag doen. Ook dat valt onder de Sunnah. (*Bahar-e-Shari'at, deel 3, pag 354*)
- ❖ Iemand wiens aqieqa niet gedaan is als kind, kan het op latere leeftijd alsnog doen, zelfs in de ouderdom. (*Fatawa Razwia, deel 20, pag 588*) De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft na zijn bekendmaking van het Profeetschap zelf zijn eigen aqieqa verricht.

(Musannaf Abdur Razzaq deel 4, pag 254, nr 2184)

- ❖ Sommige geleerden hebben gezegd dat men rekening dient te houden, dat men of de 7^e, of de 14^e, of de 21^{ste} dag kiest om aqieqa te doen. En als u het vergeten bent om het op de 7^e dag te doen, onthoud dan welke dag van de week het was.
- ❖ Als het kind geboren is op een vrijdag, dan is de donderdag de 7^e dag. Elke donderdag in zijn hele leven geldt voor dat kind als 7^e dag. Op die dag kunt u op latere leeftijd aqieqa doen. (*Bahar-e-Shariat, deel 3, pag 354*).
- ❖ Als de geboortedag niet bekend is, dan kunt u op een willekeurige dag de aqieqa doen. Na het kaalscheren van het hoofd, is het goed om gemalen saffraan op het hoofd te smeren. (*Aidhan 357*)
- ❖ Het is beter om de botten van het vlees van het geslachte dier niet te breken. Als symbolisch gebaar dat het kind altijd in goeden doen is en gezond blijft. Maar als de botten wel in stukken worden gehakt of gebroken is het niet erg. U kunt het vlees klaarmaken zoals u wilt, wel is het wenselijk om het aqieqa vlees zoet klaar te maken, in de hoop dat het een positief effect heeft op het karakter van het kind. (*Aidhan*)

Er zijn 2 manieren om het vlees zoet te koken:

1. 1 kilo vlees, half kilo zoete yoghurt, 7 pitten van lychee (kardemom), 50 gram amandelen, hoeveelheid olie naar

wens. Dit alles mengen en koken. Na het koken bouillon naar wens toevoegen. Voor de sier kunt u geraspte wortel op het vlees strooien en kleine hoeveelheid droog fruit. Tweede manier is dat u in 1 kilo vlees, half kilo zoete aardappel doet en vervolgens kookt, zoals u normaal doet.

2. Mensen denken dat het vlees van aqieqa niet gegeten dient te worden door de ouders en grootouders van het kind. Dat zou niet goed zijn voor het kind, dit is niet waar en ongegrond.
- ❖ Voor het vel van het dier geldt hetzelfde wat geldt voor het vel van een offerdier. U kunt het namelijk gebruiken, geven aan armen of geven aan een moskee. (*Aidhan*)
 - ❖ Voor het dier voor de aqieqa, gelden dezelfde voorwaarden, als bij Qoerbanie (Offerfeest). U kunt het vlees uitdelen aan familie, vrienden, behoeftigen, bureu. U kunt het vlees rauw verdelen, gekookt en ook mensen uitnodigen om bij jou thuis te komen eten. (*Bahar-e-Shari'at deel 3, pag 357*)
 - ❖ Het vlees van aqieqa dient niet te worden gevoerd aan kraaien en meeuwen, dat is nergens op gebaseerd. Dit zijn geen reine dieren. (*Fatawa Razwia deel 20, pag 590*)

- ❖ Aqieqa is een uiting van dankbaarheid naar aanleiding van de geboorte. Vandaar dat u na het overlijden, de aqieqa niet meer kunt doen. Voor de aqieqa van een jongetje leest de slachter (het liefst de vader) de volgende dua op:

اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِي فُلَانٍ دَمُّهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا
بِعَظْمِهِ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِي
مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ¹

Daar waar فُلَانٍ wordt gelezen, kunt u de naam van het meisje opzeggen. Daar waar u 2x ابْنِي leest, zegt u bij een meisje بِنْتِي. En op de 5 plekken waar u ۴ zei, zegt u in geval van meisje هَا. En als een andere persoon slacht, dan zegt hij i.p.v. فُلَانٍ en ابْنِي فُلَانٍ en بِنْتِي فُلَانٍ, فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ en فُلَانِ بِنْتِ فُلَانٍ. Bij de jongen verwijst u naar de vader, bij het meisje naar de moeder. (*Mulaggas Fatawa Razwia deel 20, pag 585*)

- ❖ Als u de dua niet kent, houdt dan de namen van het kind en de ouders in gedachten. Als u tijdens het slachten

¹ Vertaling: O Allah, dit is de Aqieqa voor mijn zoon. Het bloed, vlees, botten en haren van het dier zijn in ruil voor mijn zoon. O Allah, in ruil voor dit offer, bescherm mijn zoon tegen het hellevuur. In de naam van Allah, Allah is de Grootste.

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ leest, dan is de aqieqa volbracht. Het is geen voorwaarde dat u de dua leest. (*Jannatie zewar, pag 323*).

Tegenwoordig is het een trend geworden om veel familieleden uit te nodigen voor de aqieqa en gezamenlijk het vlees te nuttigen en de gasten nemen vaak cadeautjes mee voor het kind. Dit alles is mooi en een goede gewoonte. Maar als een gast geen cadeautje meeneemt, dan vinden de gastheer en huisgenoten dit een aanleiding om later erover te mopperen en roddelen. Dat is een en al zonde. Als u zeker weet, dat het zo zal verlopen, dan is het beter voor de gast om niet te gaan, tenzij het noodzakelijk is om te gaan. Als hij uit noodzaak gaat en een cadeautje meeneemt dan is het niet erg.

Maar als de gastheer het cadeautje aanneemt, omdat hij anders slecht zou praten over de gast, indien de gast geen cadeautje zou meenemen dan is het niet toegestaan.

Als de gastheer het cadeautje aanneemt zonder een specifieke intentie maar hij heeft wel deze slechte gewoonte en als de gastheer het weet, dat de gast het cadeautje heeft meegebracht om gedoe te voorkomen, dan is de gastheer die het cadeautje aanneemt in overtreding, hij begaat een zonde en deze daad kan hem naar de Hel brengen. Dit cadeautje wordt gerekend als omkoperij.

Als de gastheer niet van plan was slecht te spreken over de gast en dit ook niet tot zijn gewoonte behoort, dan is het toegestaan om het cadeautje aan te nemen.

Als u verschillende Sunnahs wilt leren, koop dan 2 boeken van Maktaba-tul-Madina (Islamitische Boekhandel van Dawat-e-Islami). Bahar-e-Shari'at deel 16, bevat 312 bladzijden. En 'Sunnate aur Adaab (Sunnah's en Etiquette)', bevat 120 bladzijden. U kunt deze boeken ook downloaden via de website van Dawat-e-Islami (www.dawateislami.net). Een andere zeer zegenrijke manier om Sunnahs te leren, is om mee te reizen met de Madani Qafilah met liefhebbers van de Heilige Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

70 poorten van Barmhartigheid

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

Degene die deze Vredesgroet één keer reciteert, zeventig (70) poorten (deuren) van Raḥmah (Genade) gaan voor hem open

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

يَا عَزِيزُ

Reciteer dit eenenveertig (41) keer voordat men bij een heerser of een ambtenaar gaat (voor een toegestaan en wettig doel). De heerser of ambtenaar zal إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ goedwillig en sympathiek zijn.

5 Madani Parels

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin Al-‘As رضي الله تعالى عنه heeft verklaard, ‘er zijn vijf dergelijke gewoontes welke, indien iemand toepast, hem succesvol maken in het wereldse leven en het hiernamaals:

1. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ, zou van tijd tot tijd gereciteerd moeten worden.
2. Wanneer hij getroffen wordt door ramp (bijvoorbeeld hij wordt ziek, lijdt verlies of hoort verontrustend nieuws) zou hij لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ en إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ moeten reciteren.
3. Op het ontvangen van gunsten zou hij الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ moeten reciteren, voor het tonen van dankbaarheid.
4. Voor het beginnen van elke (toegestane) daad, zou hij بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ moeten reciteren.
5. Wanneer een zonde wordt begaan, reciteer أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ عَذْوَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. (ik vraag om vergiffenis van de Grote Heer عَذْوَجَلَّ Ik wend mij tot hem voor berouw.) (*Al-Munabbihat, blz. 57*)

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergarende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.



MC 1286

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213
Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net