



فرعون کا خواب

DE DROOM VAN DE FARAO

(Dutch)

Shaykh-e-Tareeqah Amir-e-Ahl-e-Sunnah
Shifur at Dawat-e-Islami 'Allama Moulana Abu Bilal
MUHAMMAD ILYAS
Attar Qadiri Razavi

تاسع بیسویں
جلد نمبر



De Droom van de Farao

Een Nederlandse vertaling van 'Fir'awn ka Khuwab'



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Copyright © 2016 Maktaba-tul-Madinah

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder eerst schriftelijke toestemming van Maktaba-tul-Madina te hebben.

Publicatiedatum: Sha'ban-ul-Mu'azzam 1437 AH (May, 2016)

Uitgever: Maktaba-tul-Madinah

ISBN:

Aantal:

Du'a voor het lezen van het boek

Reciteer de volgende Du'a (smeekebede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** onthouden wat u leest.

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling: Ya Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O Hij die de meest Geëerde en Glorieuze is!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Salat-'Alan-Nabi ﷺ één keer voor en één keer na de smeekebede.

فرعون کا خواب

Fir'awn ka Khuwab

DE DROOM VAN DE FARAO

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دامت برکاتہم العالیہ in het Urdu. De Vertaalafdeling (Translation Majlis) heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Als u een fout vindt in de vertaling of montage van dit boekje, gaarne dit melden bij de Translation Majlis via het volgende postadres of e-mail met de intentie om zegeningen (Sawab) te verkrijgen.

Translation Majlis (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

Phone: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DE DROOM VAN DE FARAO



Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ

De Profeet van Genade, de Bemiddelaar van de Ummah, de Eigenaar van Jannah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Allah عَزَّوَجَلَّ stuurt tien zegeningen op diegene, die 1 keer Salat-‘Alan-Nabi (Vredesgroet, Durud Sharif) op mij stuurt.’

(Muslim, blz. 216, Hadees 408)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

1. De droom van de Farao

De Farao droomde ooit dat er een brand verscheen afkomstig uit Bayt-ul-Muqqadas¹, deze brand omsingelde heel de Egypte en verbrandde al de Kopten² tot as. De Israëliërs bleven beschermd van de brand. De Farao was erg bezorgd vanwege deze nare droom. Hij ging naar de astrologen om uitleg te vragen van deze droom. De astrologen voorspelden het volgende: ‘Er zal een jongen geboren worden in Bani Israil, die jouw koninkrijk zal neerhalen.’ Toen de Farao dit hoorde, gaf hij het bevel om elke pasgeboren jongetje van Bani Israil te vermoorden. Op deze manier zijn er door het bevel van de Farao 12.000 van de 70.000 pasgeboren jongetjes (baby's) vermoord.

(Tafseer-e-Khazin, vol. 1, blz. 52)

¹ Masjied al Aqsa

² Oorspronkelijke Egyptenaren

Wat was de echte naam van de Farao?

Lieve Madani kinderen! In de oudheid heette de koning van Egypte 'Farao', soortgelijk is de koning van Rome die 'Qaysar' heette, de koning van Iran 'Kisra', de koning van Jemen 'Tuba', de koning van Turkije 'Khaqan' en de koning van Habshah / Afrika heette 'Najjashi (Negus)'. Van alle Farao's van Egypte, was de Farao in de tijd van Profeet Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام het meest ongemanierd, het meest gevoelloos en het meest wreed. Zijn naam was Walid Ibn Mus'ab Bin Rayyan en hij behoorde tot de Koptische Stam. De naam van de Farao in de tijd van Sayyiduna Yusuf عَلَيْهِ السَّلَام was Rayyān Bin Walid, die Moeslim werd.

Er is een periode van meer dan 400 jaar tussen de Farao's ten tijde van Sayyiduna Yusuf en Sayyiduna Musa عَلَيْهِمُ السَّلَام.

2. Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام werd gelegd in de klei-oven

Wanneer het moment van Sayyiduna Musa's عَلَيْهِ السَّلَام geboorte aankwam, kwam een vroedvrouw (door de Farao benoemd voor de vrouwen van Bani Israil) naar zijn moeder عَلَيْهَا الرَّحْمَنُ toe. Wanneer Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام was geboren, straalde er Nur (licht) tussen zijn ogen. Toen de vroedvrouw de stralen zag, begon ze te trillen van top tot teen en ze kreeg enorme liefde voor Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام. De vroedvrouw zei tegen zijn moeder عَلَيْهَا الرَّحْمَنُ, 'Ik kwam hier met opzet om de pasgeboren baby te doden, als het een jongetje was, maar nu voel ik zoveel liefde voor uw kind. Verberg uw kind voor de spionnen van de Farao.' Hierna vertrok zij. Toen de Farao's spionnen de vroedvrouw zagen komen uit het huis van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام, kwamen ze bij de

deur. Maryam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا, de zus van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام, vertelde haar moeder over de spionnen. Sayyiduna Musa's moeder عَلَيْهَا رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ kon in haar haastigheid de situatie niet gelijk begrijpen. Zenuwachtig wikkelde ze het kind in een doek en legde hem in een brandende klei-oven. De Farao's spionnen gingen het huis binnen. Ze zochten overal, maar er was geen kind te bekennen. Ze richtten hun aandacht niet eens op de klei-oven en vertrokken gelijk. De moeder عَلَيْهَا رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ nam opgelucht adem, toen zij het geluid van zacht gehuil uit de klei-oven hoorde komen. Toen ze naar de klei-oven ging, zag ze dat Allah عَزَّوَجَلَّ het vuur aangenaam koel en vredig had gemaakt voor haar kleine kind (d.w.z. Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام). Ze nam hem vervolgens uit de klei-oven, veilig en wel.

(Tafseer Baghvi, vol. 3, blz. 373)

3. De Timmerman kon Niet meer Praten

Sayyiduna Musa's moeder **عَلَيْهَا رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** ging naar een timmerman om een houten mand te kopen. Hij vroeg: 'Wat gaat u doen met de houten mand.' Ze vertelde hem de waarheid: Ze wilde haar kind in de mand zetten en hem in de rivier leggen, om hem eventueel te redden van de Farao. Hoewel de timmerman de mand aan haar had verkocht, veranderde hij later van gedachten met een kwade intentie. Om informatie te winnen over het pasgeboren kind, ging hij naar de Farao's genadeloze uitvoerders die waren aangesteld om kinderen (jongens) van Bani Israil te vermoorden. Toen hij hen benaderde, zette, Allah **عَزَّوَجَلَّ** zijn tong op slot. Hij gebruikte gebaren om ze te laten begrijpen, maar de mannen van de Farao sloegen hem. Ze dachten dat hij gek was en dwongen hem om te vluchten. Toen hij naar

huis terugkeerde, liet Allah **عَزَّوَجَلَّ** hem weer spreken met zijn tong. Hij ging weer naar de Farao's mannen om hen te informeren, maar hij was weer stom (kon niet meer praten)!

Hij gebruikte gebaren, maar ze sloegen hem weer. Toen hij thuis kwam, kon hij zijn tong weer gebruiken. De derde keer dat hij bij Farao's mannen kwam om hen te informeren, werd hij stom en werd ook nog eens blind. Hij werd weer geslagen en hij rende weg. Vanwege dit, toonde hij oprecht berouw en zei: 'O Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Als U mijn zicht herstelt en mijn tong weer laat praten, zal ik niemand informeren over dat pasgeboren kind (d.w.z. Sayyiduna Musa **عَلَيْهِ السَّلَام**).

We willen liever niets Slechts Horen, Zien of Spreken over een Andere Moeslim!

Lieve Madani kinderen! De bovenstaande gebeurtenis heeft ons geleerd dat een slechte intentie altijd een ongelukkige uitkomst brengt. We hebben ook geleerd dat Allah عَزَّوَجَلَّ de Almachtige is, die ons kan redden van vijanden. Verder kwamen we te weten, dat slechte intenties zorgen voor problemen, met de Wil van Allah عَزَّوَجَلَّ kunnen deze problemen weggenomen worden door oprechte berouw voor de slechte intenties. Jullie moeten daarom goede kinderen worden, en houd het in je gedachten dat we niet slecht praten, luisteren of zien over een andere Moeslim’.

Hum to bura kisi ka daykhayn sunayn na bolayn

Achchi hi bat bolayn jab zaban kholayn

*Wij zullen niets slechts over een ander zien,
luisteren noch onze woorden verdoen.
Goede dingen zullen wij zeggen als wij ons mond
open doen*

Het betekent dat we moeten vermijden om enige fout te zoeken in een Moeslim. Als het bij ons bekend is, moeten we het aan niemand vertellen. Als iemand iets slechts over iemand vertelt, moeten we daar ook niet naar luisteren.

We zouden alleen goed moeten praten over elke Moeslim binnen de regels van Shari'ah (Islamitische wetgeving).

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

4. Uit de Golven van de Rivier naar de Schoot van de Moeder

Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام was geboren gedurende de tijd waarin pasgeboren jongetjes van Bani Israil op brute wijze werden gedood in opdracht van de Farao. Zijn moeder عَلَيْهَا الرَّحْمَن plaatste hem in een houten mand en legde deze in de rivier de Nijl uit vrees voor de Farao. (Volgens een overlevering, verborg ze hem voor vier maanden). Een kanaal van de rivier ‘de Nijl’ stroomde dichtbij de Farao’s paleis; de mand drijvend in de rivier ‘Nijl’ ging die kanaal binnen. De Farao en zijn vrouw Bibi ‘Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (die later geloofde in Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام) zaten in het paleis en vermaakten zichzelf met de prachtige uitzicht van het kanaal. Toen ze de mand zagen drijven naar beneden, gaven ze hun dienaren de opdracht om het naar hun toe te brengen. Toen de

mand werd geopend, vonden ze een heel mooi jongetje erin.

Zowel de Farao als zijn vrouw Bibi ‘Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا hadden beide een gevoel van liefde voor het kind! Bibi ‘Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zei tegen de Farao:

قَرَّتْ عَيْنِي لِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

‘Dit kind is de troost van mijn ogen en van jou; vermoord hem niet; hij kan misschien nuttig zijn of we adopteren hem als onze zoon’- en ze waren niet op de hoogte.

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)]

(Part 20, Surah Al-Qasas, verse 9)

De Droom van de Farao

Ze adopteerden het kind. Aangezien Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام een kind was, zochten ze voor een zoogmoeder voor hem, maar Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام accepteerde geen enkel vrouw als zijn zoogmoeder. Aan de andere kant was de moeder van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام erg bezorgd over de toestand en verblijfplaats van haar kind. Uiteindelijk stuurde ze ‘Maryam’ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا , de zus van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام naar de Farao’s paleis om informatie te verzamelen. Toen Maryam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zag dat het kleine kind niet zoogde, zei ze tegen de Farao: ‘Ik zal hem brengen naar een vrouw, misschien zal de baby beginnen met zogen.’

Op die manier nam Maryam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا, de moeder van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام mee naar de plek van de Farao en op het moment dat ze het kind voedde, begon hij te zogen. Op die manier was de moeder عَلَيْهِ السَّلَام van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام herenigd met haar kind! (*‘Ajaib-ul-Quran, blz. 171*)

De Namen van de Ouders van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام

Beste Madani kinderen! De namen van Sayyiduna Musa's moeder en vader waren Yuhanz and 'Imran عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ respectievelijk. De bovenstaande geloofverfrissende gebeurtenis leert ons dat Allah عَزَّوَجَلَّ doet wat Hij wilt. De Farao had duizenden kinderen vermoord uit vrees voor een kind. Allah عَزَّوَجَلَّ stopte hetzelfde kind bij de Farao om hem op te voeden! We kwamen ook te weten dat als Allah عَزَّوَجَلَّ iemand wilt beschermen, dan blijft hij beschermd zelfs in de sterke storm van de rivier Nijl en plaatste hem weer terug in de schoot van zijn moeder عَلَيْهِا رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ.

*Tu nay kis shan say Musa ki bachai hay jan
Tayri qudrat pay mayn qurban Khuda-e-Rahman*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

5. De Farao's zieke Dochter

Het is overgeleverd dat Sayyiduna Musa 's moeder عَلِيَّهَا رَحْمَةُ الرَّحْمٰن in een mand legde, die dreef in de rivier de Nijl. De Farao had alleen één dochter, die heel erg veel voor hem betekende. Zij leed aan Leukoderma¹. De Farao zocht het advies op van de beste artsen en magiërs over de ziekte en ze zeiden: O koning! Deze ziekte kan alleen genezen worden met het speeksel van een kind die gevonden wordt in de rivier, dit speeksel moet worden gewreven over de plekken die geïnfecteerd zijn. Dit is alleen mogelijk in een bepaalde maand, op een bepaalde dag met felle zonlicht.

Toen de dag aanbrak, verzamelde de Farao een groep mensen bij de rivier samen met zijn vrouw

¹ Dit wordt ook wel vitiligo genoemd. Het is een huidziekte waarbij bepaalde pigmentafwijkingen optreden.

Sayyidatuna Bibi 'Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا. De kanaal, van de rivier de Nijl, stroomde bij de Farao's paleis. Opeens verscheen er een mand, dobberend in de rivier en stopte dicht bij een boom. De Farao gaf de opdracht om de mand snel bij hem te brengen. Zijn dienaren haastte zich om de mand snel te brengen en de mand werd aan de Farao gegeven. De dienaren probeerden de mand open te maken, maar dat lukte niet. Ze probeerden zelfs om het open te breken, maar het was geen succes. De Farao's vrouw zag Nur (licht) uit de mand komen, wat niet te zien was voor de anderen. Toen zij probeerde om de mand te openen, was het direct geopend. Ze zag een kleine baby jongetje in de mand en de Nur (licht) scheen tussen zijn ogen.

Allah عَزَّوَجَلَّ vulde hun harten met liefde voor het babyjongetje. Toen de Farao's dochter de speeksel

De Droom van de Farao

van de baby pakte en het wreef op haar geïnfekteerde plekken op delen van haar lichaam, was ze onmiddellijk genezen. Ze knuffelde toen het kind met liefde. Sommige mensen zeiden tegen de Farao: Wij twijfelen over dit kind; het kan misschien dezelfde baby zijn, die misschien in de rivier is gestopt uit vrees om vermoord te worden. De Farao bedacht zich toen om het kind te vermoorden, nadat hij naar hen had geluisterd. Maar Sayyidatuna ‘Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا overtuigde de Farao om hem niet te vermoorden en adopteerde hem.

(Tafseer-e-Kabeer, vol. 7, blz. 580)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

6. Hete kool in de Mond

Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام was met een stok aan het spelen in de buurt van de Farao. Plotseling sloeg, Musa عَلَيْهِ السَّلَام met de stok op het hoofd van de Farao. Nadat hij werd geraakt, dacht de Farao diep na en had hij besloten om hem te vermoorden. Bibi 'Asiyah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zei:

'O Koning! Wees niet boos en voelt u zich niet ongelukkig, want hij is maar een klein kind. Als u wilt, dan kunt u hem testen. Ik zal goud en een kool op een plaat plaatsen voor het kind. Bekijk u maar welke van de twee hij pakt. De Farao vond het een goed idee. Toen Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام zijn hand strekte voor het goud, greep een engel zijn hand en pakte hij de kool beet en stopte hij het in zijn mond. Toen de kool zijn tong erg had verbrand, spugde hij de kool meteen uit.

Dus, veranderde De Farao van gedachte en onthield hij zich van het vermoorden van Sayyiduna Musa

عَلَيْهِ السَّلَام. (Mustadrak, vol. 3, blz. 458, Hadees 4150)

Ya Ilahi Tayri 'azmat Tayri qudrat wah wah!

Tayri hikmat marhaba! Tayri mashiyyat wah wah!

O mijn Heer, Uw grootheid, Uw kracht, niet te omschrijven!

Uw wijsheid verwelkomen wij, Uw wil, niet te beschrijven!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Geen spraakstoornis meer

Beste Madani kinderen! Allah ﷺ gaf opdracht aan Zijn Profeet Sayyiduna Musa عليه السلام om de Farao naar rechtvaardigheid op te roepen, maar hij sprak hakkeland-moeizaam doordat er een hete kool in zijn

De Droom van de Farao

mond werd geplaatst. Daarom, wat hij aan Allah عَزَّوَجَلَّ zei is vermeld in de Heilige Qur'an:

Musa zei: 'Mijn Heer, verruim mijn borst. En maak mij mijn taak lichter. En ont doe de knoop in mijn tong opdat zij, de mensen, mijn woorden mogen verstaan. Geef mij een helper uit mijn familie. Dat is Harun, mijn broeder. Vergroot mijn kracht door hem. En laat hem mijn arbeid delen opdat wij U veel mogen verheerlijken. En U zeer indachtig mogen zijn.' Voorzeker Gij doorziet ons. De Heer zei, 'Uw verzoek is geaccepteerd, O Musa.'

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)]

(Part 16, Surah Taâa, verse 25-36)

De Du'a van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام, werd geaccepteerd en Allah عَزَّوَجَلَّ had het hakkelend spreken afgenomen en maakte Harun عَلَيْهِ السَّلَام (Profeet van Allah عَزَّوَجَلَّ) zijn helper.

Behandeling voor het hakkelend spreken/stotteren

Om van het stotteren af te komen, moet men de verzen van 25 tot 28 van Surah Taha reciteren na elke Salah, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ zal het hakkelend spreken / stotteren verdwijnen.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Houd jij van frisdrank?

(Een gewijzigde artikel van Pakistani Periodiek, gepubliceerd in juni 2011)

Beste Madani kinderen! Houden jullie van frisdranken? Voordat je ja zegt, wacht! Lees de

schades veroorzaakt door deze frisdranken en neem dan een beslissing. Dat is zowel gunstig voor u in deze wereld als in de hiernamaals. Zoetstof is het hoofd bestanddeel van frisdranken. Het wordt gewonnen uit suiker of sacharine, een witte kunstmatige zoetstof die 300 tot 500 keer zoeter is dan suiker. De frisdranken zijn gezoet met een groot hoeveelheid suiker. ‘Er zijn zeven theelepels suiker aanwezig in een frisdrankfles van 250 ml.’

(Faizān-e-Sunnat, vol. 1, pp. 712)

Deze suikerhoudende frisdranken leiden tot schade en verval van de tanden en botten, en door een groot hoeveelheid suiker in bloed is er een grote kans op hartziekten en de kans op huidziekten wordt groter door obesitas.

Sacharine bevattende Eetwaren en Kanker

Een afdeling in de Verenigde staten genaamd F.D.A. (food and drug administration) heeft duizenden klachten ontvangen over eten dat sacharine bevat. Volgens de onderzoekers, is de toename van kanker bij de Amerikanen door het overmatig gebruik van etenswaren met sacharine. Daarom is het in vele landen verboden. Tevens is er gemeld dat het gebruik van sacharine blaaskanker veroorzaakt.

Verval van Tandem bij mensen die Verslaafd zijn aan Frisdranken

Frisdranken zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens. Of ze nou suiker bevatten of suikervrij zijn. In een onderzoek over de kindertanden in Engeland (1992), werd bekend gemaakt dat het tandglazuur van twintig procent van de kinderen die dol waren op frisdranken was vervallen. Een proef werd uitgevoerd

op ratten en zij werden gevoed met frisdrank. Het eindresultaat daarvan was dat de tanden van de ratten binnen zes maanden waren vervallen. In een ander experiment werd een menselijke tand binnen een volle fles van cola gehouden en die werd uiteindelijk zacht en kruimelig.

Frisdranken Verwoesten het Spijsverteringsstelsel

Eén van de ingrediënten van frisdranken is fosforzuur wat gebruikt wordt om roest van metaal te verwijderen. Het veroorzaakt een hoge zuurgraad in de maag en de spijsverteringsstelsel vertraagt met als consequentie een slechte spijsvertering.

Frisdranken bevatten Schadelijke gassen

Het schadelijke gas genaamd koolstofdioxide wordt ook gemengd in de frisdranken dat koolzuur creëert.

We genieten van deze koude frisdranken, maar deze 'bubbels' bevatten zeer schadelijke en giftige gassen die wij uitademen, dus het innemen van dit gevaarlijke gas is extreem onnatuurlijk en schadelijk.

Winnaar van frisdrank wedstrijd heeft zijn Leven Verloren

In India werd ooit een frisdrank wedstrijd gehouden. Een deelnemer die acht flessen frisdrank dronk won de wedstrijd, maar helaas stierf hij na een paar momenten!

Het werd vermeld dat het buitensporige hoeveel heden koolstofdioxide die in zijn lichaam werd verzameld zijn dood heeft veroorzaakt.

Frisdranken en Zes vormen van Kanker

Zwartachtige dranken (soort cola) hebben cafeïne die eerst het lichaam activeert, maar daarna creëert

het luiheid. Onnodig en overmatig gebruik van cafeïne verzwakken het geheugen en veroorzaken woede, onregelmatige hartslag en hoge bloeddruk. Verder ontwikkelt het maagzweer.

Bovendien, zijn er gebreken waargenomen in de kinderen wiens ouders dol zijn op frisdranken (bijvoorbeeld een kind met een zwakke lichaam en een kind met waanzin of blindheid of een kind met handicap in een van zijn/haar ledematen enz.). Dit is een zeer ernstige bezorgdheid over het gebruik van koude dranken die zes soorten kankerziekten veroorzaakt, waarvan maag- en blaaskanker een hoge aantal heeft bereikt. De kinderen die veel frisdranken drinken scheiden meer calcium uit hun lichaam. (Tekort aan calcium is zeer schadelijk voor botten enz.)

Ongerustheid en Ademhalingsproblemen

Om frisdranken te behouden is er ‘zwaveloxide’ of ‘Natriumbenzoaat’ gemengd. Beide stoffen leiden tot ademhalingsproblemen, huidirritatie en ongerustheid. Bovendien zijn synthetische kleuren die hun eigen nadelige gevolgen hebben ook gemengd in frisdranken.

Rahun mast-o-bay-khud mayn Tayri wila mayn

Pila jam aysa pila Ya Ilahi

*Ik wil mijzelf verliezen in een dronkenschap van
Uw liefde alleen.*

Laat mij zo'n drank drinken van dat fenomeen

(Wasail-e-Bakhshish, blz. 78)

Suiker is een Zoete Gif

Suiker wordt gebruikt over de hele wereld. Een menselijk lichaam vereist een redelijke hoeveelheid

suiker, die meestal wordt genuttigd door het consumeren van tarwe, rijst, groenten en fruit enz. Het is niet nodig om witte suiker of toetjes te consumeren om de minimale hoeveelheid suiker binnen te krijgen, maar de patiënten die aan een lage bloedsuikerspiegel lijden (hypoglykemie) hebben suiker nodig volgens hun doktersadvies. Volgens een basisprincipe is overmatig gebruik van alles schadelijk. Tegenwoordig, is het gebruik van suiker inderdaad overdreven. Het wordt ingenomen in het menselijk lichaam door onnodige etenswaren.

Bijvoorbeeld door het gebruik van zoete producten zoals frisdranken, ijs, sorbet, gebak, snoep en toetjes wat niet echt voedingsmiddelen zijn maar eerder een tussendoortje.

Het eten van al deze producten is gelijk aan het graven van je eigen graf. De grootste schade van overmatige suiker is dat het de hoeveelheid insuline

in het bloed vergroot, het stoppen van de groei van ‘hypofyse’ [d.w.z. de hormonen die de groei en ontwikkeling van het lichaam bepalen] veroorzaakt en dat zorgt voor een zwakke immuunsysteem van het lichaam. Insuline vermeerderd het vermogen om vet op te slaan in het lichaam waardoor het lichaamsgewicht toeneemt en resulteert in obesitas.

Schaden van Suiker

Wanneer ‘geraffineerde suiker’ wordt geproduceerd uit suikerriet, worden alle belangrijke voedingsstoffen die het bevat afgescheiden, wat het menselijk lichaam nodig heeft zoals vitaminen, mineralen, eiwitten, enzymen enz. Daarom wordt het ook gezegd dat alles wat suiker bevat niet gezond is, want het is schadelijk voor onze spijsvertering. Dus, de witte suiker, die meestal beschikbaar is in de winkels heeft geen voordeel ten opzichte van gezonde voedsel.

Diabetologen beschouwen het als brandstof voor kanker. Als er een lijst van ziekten wordt samengesteld die zijn ontwikkeld door suiker direct of indirect, dan zal het een vrij lange lijst worden. Suiker verzwakt het immuunsysteem van het menselijk lichaam, waardoor men aan elke soort ziekte kan lijden. Het verstoort het niveau van zout, veroorzaakt tandbederf, vergrijst het haar en veroorzaakt hoofdpijn, en het verhoogt ook cholesterol. Het overmatig gebruik van suiker houdt in dat u vitamine C verbiedt toe te treden in de witte cellen van uw bloed en op deze manier verzwakt u uw eigen immuunsysteem.





INHOUDSOPGAVE

DE DROOM VAN DE FARAO 1

Voortreffelijkheid van Salat-‘Alan-Nabi ﷺ	1
1. De droom van de Farao	2
Wat was de echte naam van de Farao?	3
2. Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام werd gelegd in de klei-oven4	
3. De timmerman kon niet meer praten.....	6
We willen liever niets Slechts Horen, Zien of Spreken over een Andere Moeslim!	8
4. Uit de Golven van de Rivier naar de Schoot van de Moeder.....	9
De Namen van de Ouders van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ السَّلَام	12
5. De Farao’s zieke Dochter.....	13

De Droom van de Farao

6. Hete kool in de Mond.....	16
Geen spraakstoornis meer.....	17
Behandeling voor het hakkeland spreken/stotteren ...	19
Houd jij van frisdrank?	19
Sacharine bevattende Eetwaren en Kanker	21
Verval van Tandem bij mensen die Verslaafd zijn aan Frisdranken	21
Frisdranken verwoesten het Spijsverteringsstelsel.....	22
Frisdranken bevatten Schadelijke gassen	22
Winnaar van frisdrank wedstrijd heeft zijn Leven Verloren.....	23
Frisdranken en Zes vormen van Kanker	23
Ongerustheid en Ademhalingsproblemen.....	25
Suiker is een Zoete Gif.....	25
Schaden van suiker.....	27

Help uw kind om interesse te ontwikkelen voor de Islamitische onderwijs

Als uw kind geen interesse toont in het leren van de Glorieuze Quran of andere Islamitische onderwijs en Dars-e-Nizami, reciteer dan 101 keer, **يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ** blaas vervolgens op water en laat hem vijf keer per dag dat water drinken. **لَنْ نَسَاهُ اللَّهُ عَادِلٌ** zal hij meer interesse tonen in Islamitische onderwijs



Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net