



صبح بہاراں



DE GEZEGENDE OCHTEND

(Dutch)

Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahle Sunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi مفتی محمد عیسیٰ
رازی



MC 1286

صُبْحِ بَهَارَان

Ṣubḥ-e-Bahārān

DE GEZEGENDE OCHTEND

Dit boekje is oorspronkelijk in het Urdū geschreven door Shaykh-e-Tarīqat Amīr-e-Aḥl-e-Sunnat, de oprichter van Dā‘wat-e-Islāmī, Allāmah Maulānā Abū Bilāl Muḥammad Ilyās Aṭṭār Qādirī Razavī داعیہ تبرکاتو العالیہ. De ‘Vertalingsafdeling’ [Majlis-e-Tarājim] heeft dit boekje vanuit de Engelse vertaling vertaald naar het Nederlands. Mocht u ergens fouten vinden, informeert u dan ons op het onderstaande post- of e-mailadres met de intentie van beloning [Ṣawāb].

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 1262

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du‘āa voor het lezen van een boek

Lees de volgende Du‘āa (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ* (met de Wil van Allāh de meest Machtige en Voortreffelijke) onthouden wat u bestudeert:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

Yā Allāh *عَزَّوَجَلَّ* Open de poorten van kennis en wijsheid voor ons en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, blz. 40)

Opmerking: Reciteer één keer Durūd Sharīf [Ṣalat ‘Alan Nabī] (het sturen van Vrede en Zegeningen naar de Geliefde Profeet *ﷺ*) voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Du'āa voor het lezen van een boek.....ii

DE GEZEGENDE OCHTEND..... 1

Voortreffelijkheid van Ṣalat 'Alan Nabī ﷺ.....	1
De Gezegende Ochtend.....	2
Wonderen.....	3
De nacht die beter is dan Shab-e-Qadr.....	5
'Eid der 'Eids.....	5
Abū Laḥab en Milād.....	6
Moeslims en Milād.....	7
Vier Milād met enthousiasme.....	7
De Heilige Profeet ﷺ is tevreden met degenen die zijn geboorte vieren.....	8
Vlaggen in blijdschap van Milād.....	8
Optocht met vlaggen.....	9
De familie die Milād viert.....	10
Beloning voor het vieren van Milād.....	13
Joden accepteren de Islām.....	14
Da'wat-e-Islāmī en Milād viering.....	16
1. Geneesmiddel tegen zondes.....	16
2. Het vuil van het hart verwijderd.....	18
3. Regen van licht [Nūr].....	19
4. Men kan de Profeet ﷺ zelfs vandaag aanschouwen.....	21
12 Madanī parels over de Milād viering.....	23
Brief van Aṭṭār over de Milād viering.....	27
Intenties voor het vieren van de Milād.....	38
18 Intenties voor het vieren van Milād.....	39

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

DE GEZEGENDE OCHTEND

Lees dit boekje van begin tot eind. Zeer waarschijnlijk zult u bewust worden van de door u gemaakte fouten.

Voortreffelijkheid van Salat ‘Alan Nabī ﷺ

De Profeet van de mensheid, de rust van ons hart en geest, de meest Genereuze en Vriendelijke صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (Vrede en Zegeningen zij op Hem en Zijn familie) heeft gezegd: Allāh عَزَّوَجَلَّ stuurt honderd barmhartigheden naar degene die tien (10) keer Salat naar mij stuurt.

(Al-Mu'jam-ul-Awsaṭ lit-Ṭabarānī, vol. 5, blz. 252, Ḥadīṣ 7235)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Zodra de maand Rabīʿ-un-Nūr komt, zegeviert de lente overal. De liefhebbers van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ krijgen een gevoel van vreugde en blijheid. Het lijkt alsof elke ware Moeslim, jong of oud, dit hartige gevoel uitbundig toont.

De Gezegende Ochtend

*Nišār tayrī chāḥal paḥal per ḥazār Eīdān Rabī'-ul-Awwal
Siwāye iblīs kay jaḥān mayn sabḥī to khushyān manā raḥay ḥayn*

*De vreugde van Rabī'-ul-Awwal overschrijdt dat van
duizenden Eids.
Iedereen viert vreugde in de wereld behalve satan, de
vervloekte.*

Toen ongeloof en afgoderij wijd verspreid waren en de wereld hadden verduisterd, straalde er een licht [Nūr] in het heilige huis van Sayyidatunā Āminah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا in Makka-tul-Mukarramah dat het hele universum verlichtte. De verontruste mensheid was al in afwachting van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ die als de Genade voor alle werelden arriveerde.

*Mubāarak ḥo kay Khatm-ul-Mursalīn tashrīf lay āye
Janāb-e-Raḥmat-ul-lil-'Ālamīn tashrīf lay āye*

Gefeliciteerd! Het is de komst van de Laatste Profeet ﷺ
Gefeliciteerd! Het is de komst van de Genade der
Werelden.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Gezegende Ochtend

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ kwam op de wereld op de 12^{de} dag van de maand Rabī'-un-Nūr. Het was het tijdstip van de dageraad. Het veranderde de donkere nacht van ellende,

moeilijkheden, problemen en tegenslagen in een heldere en rustgevende ochtend van geluk.

Musalmāno Ṣubḥ-e-Baḥārān mubārak

Woh̄ barsātay anwār Sarkār ﷺ āye

Gefeliciteerd met de komst van de Gezegende Ochtend.
Onze Meester ﷺ is gekomen met zegeningen van Nūr.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 479)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Wonderen

Op het moment dat Allāh عَزَّوَجَلَّ, zijn Nūr (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) op de 12^{de} Rabī'-un-Nūr op aarde deed neerdalen, werden de donkere wolken van onderdrukking en ongeloof verwijderd. Het paleis van Kisra, die tot de Iraanse koning behoorde, werd getroffen door een aardbeving, waarbij veertien pilaren neervielen. Het vuur dat in Iran al duizend jaren onafgebroken aan het branden was doofde. De rivier Sāvāḥ droogde op, de Ka'bah begon te buigen en afgodsbeelden vielen neer op hun hoofden.

Tayrī āmad thī kay Baītullāh mujray ko jhūkā

Tayrī ḥaybat thī kay ḥar but thār tharā kar gir gayā

Bij uw komst, boog de Ka'bah.
De afgodsbeelden vielen bevend neer uit angst.

(*Hadāiq-e-Bakhshish, blz. 41*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Zonder enige twijfel, is de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ als Genade gezonden en de dag waarop Allāh عَزَّوَجَلَّ Zijn genade neerdaalt, is zeer zeker een dag van vreugde. Allāh عَزَّوَجَلَّ heeft in de Heilige Qurān verklaard, deel 11, Sūrah Yūnus, Vers 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Zeg jij, 'Laat hen, alleen door Allāh's Gratie en alleen door Zijn genade hierop, vreugde vieren. Dat is beter dan al hun rijkdom.

(*Vertaling van de Qurān [Kanz-ul-Īmān], Deel 11, Sūrah Yūnus, Vers 58*).

Allāh عَزَّوَجَلَّ geeft in de Qurān zelf de opdracht om vreugde te vieren over Zijn Genade en er is geen grotere Genade van Allāh عَزَّوَجَلَّ dan onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Zoals duidelijk wordt vermeld in de Heilige Qurān, deel 17, Sūrah Al-Anbiyāa, Vers 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

En Wij hebben u niet gestuurd behalve als de Genade der Werelden.

(Vertaling van de Qurān [Kanz-ul-Īmān], Deel 17, Sūrah Al- Anbiyāa, Vers 107).

De nacht die beter is dan Shab-e-Qadr

Ḥadrat-e-Sayyidunā Shaykh ‘Abdul Ḥaq Muḥaddiṣ Dīhlvī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي zei: ‘Zonder twijfel, de nacht van de geboorte van de Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is zelfs beter dan Shab-e-Qadr, welke één van de nachten is die geschonken is aan de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. In feite, de nacht waarvan de grootsheid ligt in de komst van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is heiliger dan de nacht waarvan de grootsheid ligt in de komst van de Engelen.

(Māšabata bis-Sunnaḥ, blz. 100)

‘Eid der ‘Eids

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ De 12^{de} van Rabī’-un-Nūr is de ‘Eid van alle ‘Eids voor Moeslims. Zeer zeker, want als de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ niet op deze wereld was gekomen, zou er geen ‘Eid en geen Shab-e-Barā-at zijn geweest. In feite zijn alle glorie en grootsheid van deze wereld evenals het Hiernamaals te danken aan de gezegende komst van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Woh̄ jo na th̄ay to kuch̄ na th̄ā woh̄ jo na h̄aun to kuch̄ na h̄o
Jān h̄ayn woh̄ jah̄ān kī, jān h̄ay to jah̄ān h̄ay

Toen Hij er niet was, was er niets. Als Hij er niet is, dan
is er niets.

Hij is de ziel van het bestaan, als er een ziel is dan is er
een bestaan.

(*Ḥadāiq-e-Bakhshish, blz. 126*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Abū Laḥab en Milād

Na de dood van Abū Laḥab, hebben een aantal van zijn familieleden gedroomd dat hij in moeilijkheden verkeerde. Ze vroegen hoe hij behandeld werd na de dood. Hij antwoordde: 'Ik heb geen goedheid ontvangen nadat ik jullie heb verlaten.' Wijzend naar het gat aan de onderkant van zijn duim zei hij: 'Behalve dit, want ik wordt gevoed met het water dat hieruit komt omdat ik mijn slavin, Šuwaybaḥ had vrijgelaten.

(*Musannaf 'Abdur Razzāq, vol. 9, blz. 9, Ḥadīṣ 16661*) ('*Umda-tul-Qārī, vol. 14, blz. 44, Ḥadīṣ 5101*)

Ḥaḍrat-e-Shaykh 'Allāmah Badruddin 'Aynī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي heeft vermeld, "Het wijzen, betekent dat hij een beetje water krijgt".

(*'Umda-tul-Qārī, vol. 14, blz. 44, Ḥadīṣ 5101*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Moeslims en Milād

In reactie op de voorgaande overlevering heeft Ḥaḍrat-e-Sayyidunā Shaykh ‘Abdul Ḥaqq Muḥaddiṣ Dihlvi عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيّ verklaard: “In dit incident zijn er duidelijke bewijzen voor degenen die de geboorte van de Nobele Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vieren en hun rijkdom besteden aan deze gezegende gelegenheid.

Zelfs Abū Laḥab, die sterk ongelovig was, profiteerde van zijn vreugde en het vrijlaten van zijn slavin, Šuwaybaḥ, bij het horen van het bericht over de gezegende geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Stel je nu eens voor hoe groot de beloning zal zijn voor de Moeslim die zijn rijkdom met liefde uitgeeft bij deze gelegenheid. Echter, liedjes en muziek zijn niet toegestaan in Milād bijeenkomsten”.

(Madārij-on-Nubūwwah, vol. 2, blz. 19)

Vier Milād met enthousiasme

Lieve Islamitische broeders! Vier vol enthousiasme de gezegende geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Als zelfs een ongelovige, zoals Abū Laḥab, profiteert van het uiten van geluk bij de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ waarom zouden wij Moeslims dan niet gezegend worden. Abū Laḥab verblijdde zich vanuit zijn oogpunt enkel over de geboorte van zijn neefje, niet om de Profeet van Allāh عَزَّ وَجَلَّ maar toch profiteerde hij hiervan. Als wij Milād vieren uit liefde en bewondering, hoe kunnen wij dan worden onthouden van beloningen?

*G̥har Āmināh kay Sayyid-e-Abrār ā gayā
Khushyān manāo ghamzado Ghamkhuwār ā gayā*

In Āmināh's huis, is de Koning der Profeten gekomen.
Verblijd u, O verdrietige, uw trooster is gekomen.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 474)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Heilige Profeet ﷺ is tevreden met degenen die zijn geboorte vieren

Een Islamitische geleerde vermeldt dat hij de Profeet van de mensheid, de rust van ons hart en geest, de meest Vriendelijke en Genereuze صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in zijn droom zag en vroeg, 'Yā Rasūlallāh صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Houdt U ervan dat de Moeslims elk jaar Uw geboorte vieren?' De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: 'Ik ben tevreden met degene die tevreden is met mij.'

(Tazkira-tul-Wā'iḏīn, blz. 600)

Vlaggen in blijdschap van Milād

Sayyidatunā Āmināh رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zei: 'Toen de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ was geboren, zag ik dat er drie vlaggen werden gehesen: één in het oosten, één in het westen en één op het dak van de Ka'bah.' *(Khaṣāiṣ-ul-Kubra, vol. 1, blz. 82)*

Rūḥ-ul-Amīn nay gā'ā Ka'bay kī chat pay jhāndā

Tā 'Arsh urā p̄harayrā subḥ-e-shab-e-wilādat

Rūḥ-ul-Amīn hees een vlag op het dak van de Ka'bah, die opvloog tot naar de Hemel op de gezegende dageraad.

(Zauq-e-Na'at, blz. 67)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Optocht met vlaggen

Tijdens de migratie naar Madīnah, toen de Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ een plek in de buurt van Madīnah bereikte – welke bekend stond als Mauḍa'-e-Ghamīm – achtervolgde Buraydah Aslamī samen met zeventig ruiters (van de Banī Saḥm stam) de karavaan met de bedoeling om de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gevangen te nemen.

Hij raakte echter zelf gevangen in de liefde van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en omhelsde de Islām. Hij zei, 'Yā Rasūlallāh! Wij zullen U met vlaggen van harte verwelkomen in Madīnah.' Daarop deden de ruiters hun tulbanden af, plaatsten deze op de toppen van hun speren en vertrokken zo naar Madīnah. (*Wafā-ul-Wafā, vol. 1, blz. 243*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De familie die Milād viert

In de stad Madīna-tul-Munawwarah رَادَعَا اللهُ شَرَفًا وَعَظِيمًا woonde een vrome man, genaamd Ibrāhīm. Hij was een ware liefhebber van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Hij verdiende een ḥalāl inkomen en spaarde¹ de helft ervan voor de viering van de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Wanneer de maand Rabi'-'un-Nūr begon, vierde hij de Milād met veel enthousiasme. Daarbij hield hij zich aan de geboden van de Shari'ah. Hij deelde veel voedsel uit onder de mensen, voor de Īṣāl-e-Šawāb van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, en besteedde zijn geld aan goede doelen. Ook zijn vrouw was een trouwe liefhebber van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Met hart en ziel hielp zij haar man mee met deze goede daden. Een paar jaar later overleed zijn vrouw, maar er kwam geen verandering in zijn gewoonte om de Milād te vieren.

Op een dag riep Ibrāhīm zijn zoon bij zich en maakte hij zijn testament op: 'Geliefde zoon! Vanavond zal ik overlijden; Ik heb 50 dirhams en 17,4 meter aan stof. Gebruik de stof als mijn lijkgewaad en geef het geld uit aan een toegestane daad.' Na dit gezegd te hebben reciteerde hij de Kalimah (geloofsbelijdenis) waarna zijn ziel zijn lichaam verliet. De zoon begroef zijn vader volgens zijn testament, maar hij was onzeker over het geld dat

¹ (Als we maar 12% of op zijn minst 1% van onze inkomen zouden sparen voor de viering van de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en het uitgeven ter promotie van het geloof).

zijn vader had achtergelaten. Toen hij die nacht sliep, droomde hij dat de Dag des Oordeels was aangebroken en iedereen buitengewoon angstig was. De gelukkige mensen mochten naar het Paradijs, terwijl de ongelukkigen naar de Hel werden gesleept. Hij stond te trillen van angst over wat zijn bestemming zou zijn! Ondertussen werd er omgeroepen: ‘Laat deze jongeman het Paradijs binnentreden.’

Zodoende betrad hij blij het Paradijs, waar hij zorgeloos rondliep. Nadat hij de zeven Hemelen had bezocht, kwam hij terecht bij de doorgang van de 8^{ste} Hemel. Daar werd hem verteld dat alleen degene die de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vierden op de wereld, deze Hemel mogen betreden. Na dit te hebben gehoord, bedacht hij dat zijn ouders daar moesten zijn.

Toen klonk er een stem: ‘Laat deze jongeman binnentreden, zijn ouders willen hem ontmoeten.’ Om die reden ging hij naar binnen en zag hij zijn moeder zitten bij de rivier Kawṣar. Daarnaast was er een troon waarop een zeer gerespecteerde vrouw zat. Er waren ook andere stoelen, waarop vele eerbiedwaardige vrouwen zaten. Hij vroeg aan een Engel: ‘Wie zijn deze vrouwen?’

De Engel antwoordde: ‘Degene die op de troon zit is Sayyidunā Fāṭimah Zahra رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا en de andere vrouwen op de stoelen zijn Sayyidatunā Khadija-tul-Kubrā, Sayyidatunā ‘Āishah

Şiddīqāh, Sayyidatunā Āsiyah, Sayyidatunā Sārah, Sayyidatunā Hājarah, Sayyidatunā Rābi‘ah en Sayyidatuna Zubaydah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.’ Hij werd erg blij, liep verder en daar zag hij iets waardoor zijn Īmān nog sterker werd. Hij zag een hele grote troon waarop de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zat.

Rondom de troon waren er vier stoelen waarop de Khulafā-e-Rāshidīn (de vier Rechtgeschapen Kaliefen) عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ zaten. Aan de rechterkant zaten de overige Profeten عَلَيْهِمُ السَّلَامُ op gouden stoelen en aan de linkerkant zaten de martelaren op zilveren stoelen. De jongeman zag zijn vader Ibrāhīm tussen een menigte die dichtbij de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ was. Blij omhelsde Ibrāhīm zijn zoon. De zoon vroeg: ‘Vader, hoe heeft u deze status verkregen?’

Ibrāhīm antwoordde: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, ik ben gezegend met deze status door het vieren van de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.’ De volgende ochtend verkocht de jongeman zijn huis. Met het geld dat hij hiervoor kreeg en de 50 dirhams van zijn vader, verzorgde hij een feestmaal. Hij nodigde Islamitische geleerden en vrome Moeslims uit en gaf hen te eten.

Aangezien hij niet meer geïnteresseerd was in de wereld, besloot hij om de rest van zijn leven in een Moskee te verblijven en bracht zo de laatste 30 jaren van zijn leven door met het aanbidden van Allāh عَزَّوَجَلَّ. Na zijn dood, zag iemand hem in zijn droom en vroeg wat er met hem was gebeurd.

Hij antwoordde: ‘Met de zegeningen van het vieren van de Milād heb ik dezelfde status in het Paradijs gekregen als mijn vader.’ (*Tazkira-tul-Wa’izin, blz. 557*)

*Bakhsh day mujh ko Ilāhi! Bahr-e-Milād-un-Nabī
Nāmah-e-a’ māl isyān say mayrā bharpūr hāy*

Almachtige, vergeef mij omwille van Milād,
hoewel mijn boek van daden vol staat met zonden.

(*Wasāil-e-Bakhshish, blz. 477*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Beloning voor het vieren van Milād

Ḥaḍrat-e-Sayyidunā Shaykh ‘Abdul Ḥaḳ Muḥaddiṣ Diḥlvī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي heeft gezegd: ‘Degenen die zich verheugen op de nacht van de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, zullen door de deugd van de Barmhartigheid van Allāḥ عَزَّوَجَلَّ Jannāt-ul-Na‘īm binnengaan. Al eeuwenlang vieren Moeslims de geboorte van de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ door feestmaaltijden te maken, gasten uit te nodigen en in overvloed aalmoezen [ṣadaqah] te geven.

Ze uiten hun blijheid, besteden hun inkomsten van harte, houden religieuze bijeenkomsten en versieren hun huizen ter ere van de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Voor al deze gezegende daden laat Allāḥ عَزَّوَجَلَّ zijn zegeningen neerdalen op hen. (*Masābata bis-Sunnāḥ, blz. 102*)

Joden accepteren de Islām

Sayyidunā ‘Abdul Wāhid Bin Ismā‘īl عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْجَمِيلِ heeft overgeleverd dat er een grote liefhebber van de Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in Egypte woonde. Hij vierde met veel vreugde de geboorte van de Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. In zijn buurt woonde een joodse familie. Toen de maand Rabi’-un-Nūr begon vroeg de joodse vrouw aan haar man: ‘Waarom organiseert onze Moeslim buurman zo een groot feestmaal gedurende deze maand?’ Haar man antwoordde: ‘In deze maand is zijn Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ geboren. Om de geboorte van zijn Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ te vieren doet hij dit. Moeslims respecteren deze maand heel erg.’ Na dit gehoord te hebben, antwoordde de echtgenote: ‘Het is prachtig dat Moeslims de geboorte van hun Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ elk jaar vieren.

Toen de joodse vrouw die avond sliep, droomde ze over een zeer sierlijke en schitterende Heilige. Hij was omringd met een menigte van mensen. Ze stapte naar voren en vroeg aan iemand over de nobele Heilige. De persoon antwoordde: ‘Hij is de Laatste Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Hij is gekomen om je buurman te ontmoeten en hem te zegenen voor het vieren van Zijn geboorte.’ De joodse vrouw vroeg toen: ‘Zal Hij صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ met mij praten?’ De persoon zei: ‘Ja.’ De vrouw riep toen de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

De Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: ‘Labbaik’ (Ik ben hier). Onder de indruk van het antwoord van de Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei ze: ‘Ik ben geen Moeslim, en toch

geeft u antwoord aan mij.’ De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Allāh عَزَّوَجَلَّ heeft mij bericht dat jij spoedig de Islām gaat accepteren.’ Na dit gehoord te hebben, antwoordde ze spontaan: ‘Zonder twijfel U bent een Barmhartige en Hoffelijke Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Degene die ongehoorzaam is tegenover U zal geen succes hebben en degene die niet gelooft in Uw verheven superioriteit zal verlies lijden.’ Na dit gezegd te hebben, reciteerde ze de geloofsbelijdenis [Kalimah Shahādah].

Toen ze wakker werd accepteerde ze de Islām met heel haar hart. Ze maakte plannen om al haar spaargeld te besteden om de geboorte van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ te vieren door het serveren van maaltijden aan mensen in de ochtend. Toen ze wakker werd zag ze dat haar man bezig was met het bereiden van een feestmaal. Met verbazing vroeg ze aan haar man: ‘Wat ben je aan het doen?’ Hij antwoordde: ‘Ik tref voorbereidingen voor een feest, namelijk om te vieren dat jij de Islām hebt geaccepteerd.’ Ze vroeg: ‘Hoe ben jij dit te weten gekomen?’ Waarop hij antwoordde: ‘Net als bij jou, heeft de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ook mij bezocht in mijn droom. Ik heb ook de Islām geaccepteerd.’

(Taʿzīra-tul-Wāʾiẓīn, blz. 598)

Moge de Genade van Allāh عَزَّوَجَلَّ met hun zijn en mogen wij zonder verantwoording omwille van hun vergeven worden.

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

*Āmad-e-sarkār say zulmat hūī kāfūr hāy
Kyā zamīn kyā āsmān har samt chāyā Nūr hāy*

Zijn komst heeft de duisternis overal doen verdwijnen.
Er is overal licht van de aarde tot aan de hemel.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 476)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Dā‘wat-e-Islāmī en Milād viering

اَللّٰهُمَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! Dā‘wat-e-Islāmī, een wereldwijde niet politieke organisatie ter verspreiding van Qurān en Sunnah, heeft een unieke manier voor de viering van de Milād. In verschillende landen worden grote Milād-bijeenkomsten gehouden. In Karāchī (Pākistān) wordt ieder jaar (waarschijnlijk) de grootste (waarschijnlijk) Milād-Ijtimā‘ (bijeenkomst) gehouden van de hele wereld. Dit zijn zeer spirituele bijeenkomsten die hebben geleid tot Madanī keerpunten in het leven van duizenden zondaren, die nu de Sunnah van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ volgen. Hieronder leest u over vier van zulke wonderbaarlijke Madanī gebeurtenissen.

1. Geneesmiddel tegen zondes

Een liefhebber van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verteld: Op de dag van ‘Eid Milād-un-Nabī (1426 A.H.), bezocht een vriend van mij, die altijd geïnteresseerd was in de laatste mode

en zijn gebed niet verrichtte, de Ijtimā‘-e-Milād bijeenkomst. De Ijtimā‘-e-Milād werd gehouden op ‘Kakri Ground’, Bāb-ul-Madīnah, Karāchī (een plek in Pakistan). Op het moment dat Şubḥ-e-Bahārān (de Dageraad der Zegeningen) aanbrak, was iedereen de Şalāt en Salām aan het reciteren. Mijn vriend raakte hierdoor onder de indruk. Hij voelde haat tegen zondes en maakte een vastberaden intentie om voortaan te bidden en een baard te laten groeien.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, vasthoudend aan zijn intentie bidt hij nu niet alleen dagelijks, maar heeft hij ook een baard laten groeien. Hij had een slechte gewoonte (ongepast om hier te benoemen) waarvan hij zich nu onthoudt door de voordelen van de Ijtimā‘. In andere woorden: De patiënt, die leed aan de bederfelijke ziekte van zondes, had zijn geneesmiddel gevonden.

*Māng lo māng lo un kā gham māng lo
Chashm-e-raḥmat niḡāḥ-e-karam māng lo*

*Ma’siyat ki dawā lā-jaram māng lo
Māngnay kā mazā āj ki rāt ḥay*

*Vraag om Zijn genade en zegeningen in deze heilige nacht.
Vraag om het geneesmiddel tegen zondes in deze heilige nacht.
Het genoeg van vragen ligt in deze heilige nacht.*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

2. Het vuil van het hart verwijderd

Hieronder wordt het belangrijkste uit een verklaring van een Islamitische broeder uit Noord-Karāchī vermeld:

Gedurende de eerste week van Rabīʿ-un-Nūr gaven enkele volgelingen van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mij hun individuele aandacht en nodigden mij uit om de Ijtimāʿ-e-Milād bij te wonen, die werd gehouden op de ‘Kakri ground’ Bāb-ul-Madīnah in Karāchī. Het lot was mij gunstig gezind waardoor ik hen verzekerde van mijn deelname aan de Ijtimāʿ.

Toen de 12^{de} nacht aanbrak, hield ik me aan mijn woord en zat ik samen met andere broeders in de bus die onderweg was naar de Ijtimāʿ-e-Milād. Een liefhebber van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ had zoetigheid bij zich, genaamd ‘Cham Cham’. Hij verdeelde het in ongeveer dertig kleine stukjes en verdeelde het gelijkmatig onder de broeders. Ik was erg onder de indruk van deze liefdevolle daad.

Even later bereikten we de Ijtimāʿ-e-Milād. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo’n prachtige en spirituele Ijtimāʿ zag. Het geluid van Naʿat (lofprijzing over de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en Salām weerklonk overal en mensen riepen enthousiast: ‘Marḥabā Yā Muṣṭafā’ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Ik had het gevoel dat de spiritualiteit van de Ijtimāʿ het vuil van mijn hart geleidelijk aan het wegspoelen was.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ik sloot me onmiddellijk aan bij de Madanī omgeving van Dā'wat-e-Islāmī en door de Genade van Allāh عَزَّوَجَلَّ draag ik nu een groene tulband en heb ik mijn baard laten groeien. Op dit moment ben ik actief als de regionale hoofdverantwoordelijke [‘Alāqai Nigrān] van Dā'wat-e-Islāmī op het gebied van het verspreiden van de Sunnah.

*‘Atā-e-Habīb-e-Khudā Madanī Māḥool
Ĥay faizān Ghauš -o-Razā Madanī Māḥool*

*Yaqīnan muqaddar kā woḥ ḥay sikandar
Jisay khayr say mil gayā Madanī Māḥool*

Een schenking van de geliefde van Allāh عَزَّوَجَلَّ is de Madanī omgeving.

Een zegen van Ghauš en Razā is de Madanī omgeving.
Voorzeker, gelukkig is degene die zich heeft aangesloten bij de Madanī omgeving.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 604)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ

3. Regen van licht [Nūr]

Ter gelegenheid van ‘Eid Milād-un-Nabī (1417 A.H.) vertrok een optocht van Dā'wat-e-Islāmī (Nazimabad, Karāchī) na het Zoḥr gebed [Ṣalāt-ul-Zoḥr]. Er waren veel mensen aanwezig in

deze optocht die verheugd en enthousiast verschillende mooie woorden riepen. De stoet stopte op vele plaatsen om mensen uit te nodigen tot het rechte pad. Iedereen luisterde aandachtig. Nadat de toespraak [Bayān] was geëindigd, benaderde een persoon de hoofdverantwoordelijke geleerde [Nigrān] en zei:

‘Tijdens de toespraak zag ik met mijn eigen ogen de Nūr neerdalen op iedereen, inclusief het kindje die als Muballigh de toespraak verzorgde. Sorry! Ik ben zelf geen Moeslim, maar laat u mij alstublieft nu meteen de Islām accepteren.’ De deelnemers begonnen nog enthousiaster mooie woorden te roepen. Het zien van de schoonheid van de Madanī stoet en de zegeningen van Dā‘wat-e-Islāmī, brachten de duivel tot uiterste staat van verstandsverbijstering.

Na de Islām geaccepteerd te hebben, ging de bekeerling naar huis om zijn familieleden uit te nodigen tot de Islām. Door zijn enthousiaste spirituele uitnodiging accepteerden zijn vrouw, drie kinderen en zijn vader de Islām.

*‘Eid Milād-un-Nabī ḥay dil barā masrūr ḥay
Ḥān magar shaytān ma’ rufaḳā baḥā ranjūr ḥay*

Op ‘Eid Milād-un-Nabī is iedereen in hoge sferen.
Maar satan met zijn handlangers zijn in lage sferen.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

4. Men kan de Profeet ﷺ zelfs vandaag aanschouwen

Een liefhebber van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vermeldt: Wij woonden de Ijtimā‘-e-Milād van Dā‘wat-e-Islāmī bij die gehouden werd op de ‘Kakri Ground’, Bāb-ul-Madīnah, Karāchī. Tijdens een gesprek, zei een broeder: ‘De Ijtimā‘-e-Milād van Dā‘wat-e-Islāmī was vroeger heel inspirerend, maar nu is het niet meer zo indrukwekkend.’ Bij het horen hiervan, zei een andere Islamitische broeder: ‘Mijn vriend! Jij hebt het mis! De Ijtimā‘ is nog steeds hetzelfde.

Hoe kan de Zīkr van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ veranderen! Onze harten en mentaliteit zijn veranderd! Als we vandaag, in plaats van kritisch te zijn, juist met de liefde voor de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in onze harten naar de Na’ats zullen luisteren, dan zullen we **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** vele zegeningen verkrijgen.’ Door het ongegronde bezwaar van de eerste Islamitische broeder zou iemand zijn belangstelling kunnen verliezen voor de Ijtimā‘ en naar huis kunnen gaan. Gelukkig was er een tweede broeder die daar toepasselijk op antwoordde. Hoe dan ook, nadat ik de moed had verzameld, ging ik tussen de andere volgelingen van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zitten en begon liefdevol naar de Na’ats te luisteren.

Het begin van de dageraad kwam dichterbij en alle Islamitische broeders stonden op om de gezegende ochtend te verwelkomen. De deelnemers waren opgetogen. De slogans van Marḥabā welkom

weerklonken vanuit alle richtingen. Ṣalat en Salām werden voorgedragen ter ere van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Er waren tranen in de ogen van de liefhebbers van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en overal in de Ijtimā‘ waren mensen aan het huilen. Ik was ook opgetogen en met mijn zondige ogen zag ik druppels vallen op de plek van de Ijtimā‘.

Het was alsof er een regen van genade neerdaalde over de Ijtimā‘. Ik sloot mijn ogen en begon Ṣalat en Salām te reciteren. Plotseling openden de ogen van mijn hart en waarlijk zag ik de Geliefde صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wiens Milād we aan het vieren waren. Ik zag de meest Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ, mijn hart was gezegend met spirituele rust. Werkelijk, de Islamitische broeder had gelijk toen hij zei dat de Ijtimā‘-e-Milād van Dā‘wat-e-Islāmī altijd spiritueel zijn. Het zijn onze harten die zijn veranderd. Als we dit tegengaan en wel aandachtig blijven, dan kan men zelfs vandaag de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aanschouwen.

*Koī āyā pā kay chalā gaya, koī ‘umar bhār bhī na pā sakā
Yeh̄ baṛay karam kay ḥayn faīṣlay, yeh̄ baṛay naṣīb kī bāt ḥay*

De één komt, krijgt direct en gaat heen, terwijl sommigen heel hun leven nooit hebben gekregen. Dit zijn hemelse besluiten die voorbestemd zijn.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

12 Madanī parels over de Milād viering

1. Versier uw huizen, Moskeeën, winkels en voertuigen met groene vlaggetjes ter vreugde van de geboorte van de Profeet van Barmhartigheid, de bemiddelaar van de Ummah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Verlicht uw huis met minstens 12 lampen. Organiseer een Ijtima'-e-Zikr-o-Na'at op de 12^e nacht en bij het aanbreken van de dageraad, verwelkom de gezegende dageraad met tranen in je ogen, terwijl je de Salat en Salām reciteert met een groene vlag in je hand. Indien mogelijk, vast op de 12^{de} dag van Rabi'-un-Nūr, omdat onze Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn verjaardag vierde door elke maandag te vasten.

Sayyidunā Qatadah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ overleverde dat iemand aan de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vroeg waarom Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ elke maandag vastte. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: 'Ik ben geboren op deze dag en op deze dag daalde de Openbaring op mij neer.'

(Saḥīḥ Muslim, blz. 591, Ḥadiṣ 198)

Sayyidunā Imām Qastalānī رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ de uitlegger van Saḥīḥ Bukhārī, zei: 'Een van de bewezen gunsten van het vieren van de Milād van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is dat hierdoor het hele jaar vrede en rust heerst en elke wens sneller wordt vervuld. Moge de Genade van Allāh عَزَّوَجَلَّ neerdalen op degene die de nachten van de maand van Milād oprecht viert, zoals men 'Eid viert.

(Al Mawāḥib-ul-Ladunniyah, vol. 1, blz. 148)

Tegenwoordig worden op sommige plaatsen modellen van de Ka'bah en poppen die Tawāf (rondgang om de Ka'bah) aan het doen zijn tentoongesteld. Dit is een zonde. In het pre-islamitische tijdperk van onwetendheid, waren er 360 afgodsbeelden bij de heilige Ka'bah. Na de verovering van Makka ontdeed de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ de Ka'bah van alle afgodsbeelden. Daarom moeten zelfs modellen van de Ka'bah met afgoden (poppen) erin, niet worden tentoongesteld. In plaats daarvan kan men plastic bloemen om de Ka'bah plaatsen.

(Het is immers toegestaan om een afbeelding in een woning, Moskee enz. op te hangen, waarin de gezichten van de mensen die Tawāf-e-Ka'bah doen niet duidelijk zichtbaar zijn. Het is niet toegestaan om afbeeldingen tentoon te stellen waarin de gezichten duidelijk zichtbaar zijn. Om te bepalen wanneer iets wel of niet zichtbaar is, geldt dat het in ieder geval niet duidelijk zichtbaar moet zijn als in staande positie naar de afbeelding wordt gekeken terwijl die op de grond is geplaatst.

2. Het is niet toegestaan om poorten te versieren met afbeeldingen/beelden van pauwen en dergelijke. Leest u de volgende twee overleveringen [Aḥādīṣ] over de veroordeling van afbeeldingen van levende wezens.

- a. De Engelen (van genade) betreden een woning niet als er foto's of een hond aanwezig zijn.
(Saḥīḥ Bukhārī, vol. 2, blz. 409, Ḥadīṣ 3322)
 - b. Degene die een tekening/schilderij maakt (van een levend wezen), zal gekweld worden door Allāh عَزَّوَجَلَّ, totdat de maker een ziel in de afbeelding/schilderij plaatst. Hij zal nooit in staat zijn om er een ziel in te plaatsen. *(Saḥīḥ Bukhārī, vol. 2, blz. 51, Ḥadīṣ 42)*
3. Sommige mensen spelen muziek af in naam van het vieren van de Milād van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Volgens de Shari‘āh is dit een zonde om te doen. Hier volgen twee overleveringen [Aḥādīṣ] van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ over deze kwestie:
- a. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘Ik heb de opdracht gekregen om de drum en de fluit te breken.’
(Firdaus-ul-Akhbār, vol. 1, blz. 483, Ḥadīṣ 1612)
 - b. Sayyidunā Dahak رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld: ‘Muziek verpest het hart en maakt Allāh عَزَّوَجَلَّ ontevreden.’
(Tafsīrāt-e-Aḥmadiyyah, blz. 603)
4. Je mag Na’at cassettes afspelen, maar houd rekening met de tijd van Azān en Gebed [Ṣalāh]. Zorg ervoor dat het geluid van de Na’at, de zieke, de slapende en degene die aan het bidden zijn niet stoort. Speel geen Na’at af met de stem van een vrouw.

5. Het is niet toegestaan om wegen, straten en dergelijke op een zodanige manier te versieren of vlaggen uit te hangen op zo'n manier dat het voorbijgangers en automobilisten irriteert of hindert.
6. Vrouwen die uit hun huis komen zonder naleving van de Pardaḥ (sluier) om naar de verlichtingen te kijken, plegen een schaamteloos en ḥarām verklaarde daad. Zelfs als zij de verlichtingen bekijken met Pardaḥ, terwijl er een menging ontstaat van mannen en vrouwen is dit buitengewoon zorgelijk.

Let op dat het niet toegestaan is om illegaal elektriciteit te gebruiken. Daarom moet er contact worden opgenomen met het elektriciteitsbedrijf en moet de elektriciteit legaal worden gebruikt door de rekeningen ervan te betalen.

7. Probeer tijdens de Milād bijeenkomst zo lang mogelijk in staat van Wuḍū te blijven. Verricht de Ṣalāḥ gezamenlijk [Jamā'at]. Een liefhebber van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْآلِهِ وَسَلَّمَ zou de Jamā'at niet behoren te missen.
8. Vermijd het brengen van karren bestemd voor paarden en kamelen naar de bijeenkomst. Dit omdat hun urine of uitwerpselen ervoor kunnen zorgen dat de kleding van de toegewijde aanwezigen onrein wordt.

9. Deel tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk Sunnaḥ geïnspireerde boekjes, pamfletten en DVD's uit die uitgebracht zijn door Maktaba-tul-Madīnaḥ. Let er verder op dat je bij het uitdelen van fruit/eten etc. dit in de handen van de mensen geeft in plaats van te gooien. Het is zeer respectloos als fruit etc. op de grond valt en daardoor vertrapt wordt.
10. Het roepen van uitlokkende negatief geladen leuzen kan ervoor zorgen dat er onaangename incidenten plaatsvinden en hierdoor de gerespecteerde Milād bijeenkomst wordt verstoord. Je eigen veiligheid ligt in het kalm en vreedzaam blijven.
11. Word niet emotioneel en probeer geen wraak te nemen, als er stenen worden gegooid. Dit kan de bijeenkomst verstoren en dat is precies wat de vijand wilt.

Ghunchay chaikhay phūl maḥkay har ṭaraf ayī bahār

Ĥo gayī ṣubḥ-e-Bahārān 'Eid-e-Milād-un-Nabī

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 465)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Brief van Aṭṭār over de Milād viering

(Het is een Madanī verzoek dat deze brief ter herinnering overal elk jaar opnieuw gelezen wordt. Doe dit tijdens de laatste

wekelijkse Ijtima' van Şafar-ul-Muzaffar. Islamitische broeders en zusters kunnen geschikte wijzigingen maken.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Uit de bodem van zijn hart groet Sag-e-Madīnaḥ Muḥammad Ilyās Aṭṭār Qādirī Razavī دَاعَتْ بَرَكَاتُهُ الْعَالِيَةِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ op deze gezegende Milād viering.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

*Tum bhī kar kay un kā charchā apnay dil chamkāo
Aūnchay mayn aūnchā Nabī ka jḥandā ghār ghār mayn lahrāo*

Verlicht je hart door de Meest Geliefde Profeet ﷺ te lofprijzen.

En zwaai de vlag van de Profeet ﷺ in elk huis.

1. Doe op de eerste nacht van Rabī'-un-Nūr drie (3) keer de volgende aankondiging in alle Moskeëen: 'Gefeliciteerd alle Islamitische broeders en zusters! De maan van Rabī'-un-Nūr is gezien.'

*Rabī'-un-Nūr ummīdaun kī duniyā sāth lay āyā
Du'āon kī qabūliyyat ko ḥathāun ḥāth lay āyā*

Het seizoen van hoop is gekomen met Rabi'-un-Nūr.
Alle gebeden zullen heel snel beantwoord worden.

2. Het afscheren van de baard of het korter dan een vuistlengte trimmen is verboden [Ḥarām] voor de man. Het niet naleven van de plicht van bedekking [Pardaḥ] door de Islamitische zusters is een verboden [Ḥarām] daad. Door de zegeningen van de heilige gebeurtenis van Rabi'-un-Nūr worden Islamitische broeders gevraagd om de intentie te maken om permanent een baard van een vuistlengte te dragen. De Islamitische zusters worden gevraagd om de intentie te maken voor het in acht nemen van Pardaḥ volgens de Sharī'ah, zoals door het dragen van een Madanī burqa. (Het afscheren van de baard of het korter dan een vuistlengte trimmen ervan door de man en de verwaarlozing van de Pardaḥ door de vrouw zijn Ḥarām. Het is verplicht [Wājib] om onmiddellijk berouw te tonen voor deze zonden en in het vervolg daarmee te stoppen).

Jhuk gayā Ka'bah sabhī but munh kay bal aundhay giray

Ahlāw sēhlā mārḥabā, Dab-dabah āmad kā thā,

De Ka' bah boog, alle afgodsbeelden vielen neer bij Uw
aankomst.

Marḥabā! Marḥabā! *Ahlāw sēhlā mārḥabā*

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 257)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

3. Een fantastische Madanī manier voor de liefhebbers (Islamitische broeders en zusters) van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ om standvastigheid te verkrijgen in het praktiseren van de Sunnah en andere goede daden, is door de intentie te nemen om dagelijks Fikr-e-Madīnāh (zelfreflectie over je daden) uit te voeren. Gebruik hierbij het boekje Madanī In'amāt door dit in te vullen en maandelijks in te leveren. (Roep **اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** met je handen omhoog).

*Badliyān raḥmat kī chāen būndiyān raḥmat ki āen
Ab murādayn dil kī pāen āmad-e-Shāh-e-Arab ḥay*

De wolken en regen van zegeningen komen eraan.
Wensen zullen nu vervuld worden. Marḥabā Marḥabā.

(Qabālah-e-Bakhshish, blz. 184)

4. Alle liefhebbers van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – waaronder ook de hoofdverantwoordelijke [Nigrān] en verantwoordelijke broeders [Zimmedār] – zouden in deze gezegende maand tenminste drie (3) dagen moeten reizen met een Madanī Qālifaḥ. Islamitische zusters zouden voor tenminste dertig (30) dagen de Dars van Faizān-e-Sunnat moeten geven in hun huizen (alleen aan de vrouwen en Mahārim). Daarbij moet men ook de intentie maken om dit voort te zetten na Rabī'-un-Nūr.

*Lūtnay raḥmatayn Qāfilay mayn chalo
Sīkḥnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo*

Voor het ontvangen van zegeningen, reis met de Qālifāḥ.
Voor het leren van de Sunnaḥ, reis met de Qālifāḥ

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 611)

5. Hang vanaf het moment van waarneming van de maan voor de hele maand twaalf (12) vlaggen of tenminste één (1) vlag in je Moskee, huis, winkel, werkplaats etc. Koop een paar vlaggen en hang ze op in bussen, wagens, vrachtwagens, karretjes, taxi's, riksja's, paardenkarren etc. Hij's vlaggen op je fiets, scooter en auto. *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, zal de hele stad bloeien met mooie wapperende groene vlaggen.

Normaliter worden er grote afbeeldingen van levende wezens of onbehoorlijke teksten gedrukt op de achterkant van grote vrachtwagens. Het is mijn wens dat de slogan: I Love Dā'wat-e-Islāmi' in dikgedrukte letters op de achterkant van vrachtwagens, bussen, wagens, riksja's, taxi's en auto's etc. gedrukt wordt. Zet je hiervoor in door in gesprek te gaan met de transporteurs en eigenaren van de bussen/vrachtwagens. Probeer hen over te halen en mijn hartelijke smeebedes zijn voor jou.

Waarschuwing: Als er op de vlag geschriften of afbeeldingen van Na'layn (afbeelding van de Gezegende Schoenzool van de Heilige Profeet *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ*) is gedrukt, wees er dan zeker van dat de vlag niet scheurt of op de grond valt. Verwijder de vlaggen zodra de maand Rabī'-un-Nūr is geëindigd. Gebruik als er risico bestaat van respectloosheid simpele groene vlaggen, d.w.z. zonder heilige afbeeldingen/geschriften erop.

(Sag-e-Madīnāh gebruikt alleen simpele groene vlaggen bij zijn huis genaamd Bait-ul-Fanā [het stervende huis])

Nabī kā jhāndā lay kar niklo dunyā mayn chā jāo
Nabī kā jhāndā aman kā jhāndā ghar ghar mayn lahrāo

Draag de vlag van de Profeet ﷺ en leid de hele wereld.
Het is een vredesvlag, dus zwaai deze geweldige vlag in elk huis.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

6. Verlicht je huis met twaalf (12) verlichtende draden of tenminste twaalf (12) lampen. Plaats decoratieve verlichting in je buurt en de Moskee (maar het gebruik maken van illegale elektriciteit voor dit doeleinde is verboden [Ḥarām], dus gebruik elektriciteit op een legale wijze door zeker te weten dat je toestemming/betaald hebt om er gebruik van te maken). Versier heel je buurt met groene vlaggen, slingers en heldere lichten. Hang grote vlaggen (12 meter lang of wat geschikt is) uit op het dak van je huis, Moskee en belangrijke pleinen etc. Wel op zo'n manier dat de voetgangers en het verkeer niet gehinderd worden en de publieke rechten niet geschonden worden. Plaats geen vlag midden op de weg, omdat het verkeer hierdoor gehinderd zal worden. Versier de straten etc. niet op zo'n manier dat de doorgang versmald wordt, want dat kan leiden tot de schending van publieke rechten.

Aik mashriq, aik maghrib, aik bām-e-Ka’bah per

Nasb parcham ho gayā, أَهْلًا وَسَهْلًا مَرْحَبًا

Vlaggen werden uitgehagen in het Oosten, Westen en
op het dak van de Ka’ bah.

Om de komst van de Meest Geliefde Profeet ﷺ
te verwelkomen.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 453)

7. Iedere Islamitische broeder zou zoveel mogelijk boekjes of diverse pamfletten, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, moeten uitdelen onder de deelnemers van de Milād bijeenkomst. Of op z’n minst voor een waarde van 12 PKR. Islamitische zusters zouden eveneens boekjes kunnen laten uitdelen.

Draag op dezelfde wijze bij aan de oproep naar het rechte pad door bijv. het hele jaar door boeken in uw winkel etc. te plaatsen voor gratis distributie. Maak ook inspanningen voor een dergelijke distributie bij gelegenheden zoals bruiloften, begrafenissen en voor het overdragen van Šawāb aan de overledene. Overtuig ook anderen om hetzelfde te doen.

Bāni kar Madanī rasāil Dīn ko phāylāīye

Kar kay rāzī Haq ko haqdār-e-jinā ban jāīye

Verspreid de Sunnah door Madanī boekjes uit te delen.
Verdien het Paradijs door Allāh ﷻ te behagen.

8. Koop, indien mogelijk, 12 boekjes met de titel 'De Gezegende Ochtend' en 112 pamfletten of op z'n minst 12 pamfletten met de titel '12 Madanī parels voor de Milād viering van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ allen afkomstig van Maktaba-tul-Madīnah. Geef ze vervolgens cadeau en dan vooral aan de leiders van de organisatie die de Milād bijeenkomst organiseren. Doneer gedurende de maand Rabī'un-Nūr 1200 PKR of, als dat niet mogelijk is, 120 PKR of op z'n minst 12 PKR aan een Soennitische geleerde (alleen volwassenen zouden dit moeten doen). Ook zou je dit geld kunnen doneren aan een Imām, Mūazzin of dienaar van de Moskee. Sterker nog, maak een voornemen om maandelijks door te gaan met deze goede daad.

Het is beter om het geld te doneren op een vrijdag, want de beloning voor elke goede daad wordt dan 70 keer verhoogd. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ!** Opnamen van Bayānāt (Sunnāh geïnspireerde toespraken) uitgegeven door Maktaba-tul-Madīnah hebben een hele belangrijke rol gespeeld bij het hervormen van levens van meerdere personen. Zelfs sommige van jullie zijn mogelijk aangesloten bij Dā'wat-e-Islām door het luisteren naar deze Bayān cassettes/cd's. Het verspreiden van deze opnamen onder de mensen is een grote dienst aan de Islām en is een manier om veel zegeningen te verdienen. Verkoop daarom indien mogelijk, elke week of op z'n minst elke maand 12 cassettes, CD's of VCD's van Sunnāh inspirerende toespraken. Een welgestelde Islamitische broeder kan deze dienst gratis doen. Deel ter

gelegenheid van Milād zoveel mogelijk Bayān cassettes, CD's en VCD's uit en neem hierdoor deel aan de verspreiding van de Sunnah. Geef ter gelegenheid van bruiloften naast de trouwkaart ook een boekje of cassettes/CD's/VCD's met een Bayān cadeau. Verwerp de traditie van 'Eid kaarten geven en maak in plaats hiervan een traditie om boekjes etc. weg te geven.

Zo kan het geld dat besteed wordt ook bijdragen aan de verspreiding van de Sunnah. Sommige mensen sturen mij dure 'Eid-kaarten. Dit maakt mijn hart eerder droevig dan gelukkig. Willen die mensen alstublieft hun hard verdiende geld besteden aan het bevorderen van de Islām in plaats van 'Eid-kaarten! Bovendien veroorzaakt het glinsterende poeder op zulke kaarten veel overlast.

Un kay dar pay palnay wālā apnā āp jawāb

Koī Gharīb Nawāz to koī Dātā lagtā hāy

Zij die gezegend zijn door de Profeet ﷺ zijn niet te evenaren.

Sommige worden Gharīb Nawāz en anderen Dātā.

9. In de grote steden zou elke regionale [‘Alāqāī] Nigrān, voor de eerste 12 dagen van Rabi’-un-Nūr, in verschillende Moskeeën glorieerijke en Sunnah-inspirerende Ijtimā’s moeten organiseren. (Verantwoordelijke Islamitische zusters zouden Ijtimā’s thuis moeten organiseren). Indien mogelijk zou iedereen de Ijtimā’s in Rabi’-un-Nūr moeten bijwonen, terwijl ze groene vlaggen dragen.

*Lab par Na'at-e-Rasūl-e-Akram ḥāthāun mayn parcham
Dīwānaḥ Sarkār kā kitnā piyārā lagtā ḥay*

De Na'at van de Profeet ﷺ reciterend en vlaggen dragend.

Toegewijden van de Profeet, ﷺ hoe mooi zien ze er uit.

10. Neem een bad/douche in de avond van de 11^{de} of de 12^{de} van Rabī'-un-Nūr. Om deze 'Eid der Eids plechtig te kunnen vieren, koopt u als dat mogelijk is alles nieuw. Bijvoorbeeld; witte kleding, tulband, bandana, pet, sjaal, mišwāk, zakdoek, slipper, tasbīḥ, parfum, horloge, pen, qāfilāḥ pad etc. (Islamitische zusters kunnen ook nieuwe zaken kopen op basis van wat ze nodig hebben).

*Āyī nayī ḥukūmat sikkah̄ nayā chalay gā
'Ālam nay rang badlā Ṣubḥ-e-shab-e-wilādat*

Een nieuwe munt zal worden gelanceerd nu een nieuwe regeling is ontwikkeld.

Met het begin van de dageraad van Zegeningen heeft een nieuwe wereldorde zich ontwikkeld.

(Zauq-e-Na'at, blz. 67)

11. Breng de 12^{de} nacht door in een Ijtimā-e-ẓikr-o-Na'at en verwelkom 'de Dageraad der Zegeningen' met betraande ogen. Hef uw vlaggen en reciteer Ṣalat en Salām bij het aanbreken van de gezegende ochtend. Groet elkaar op

deze grootse gelegenheid van ‘Eid, na Ṣalāt-ul-Fajr, met Salām en feliciteer elkaar van harte. Ga de rest van de dag hiermee door.

*‘Eid-e-Mīlād-un-Nabī to ‘Eid kī bhī ‘Eid ḥay
Bil-yaqīn ḥay ‘Eid-e-Eidān ‘Eid-e-Mīlād-un-Nabī*

Zonder enige twijfel, ‘Eid-e-Mīlād-un-Nabī is de
‘Eid der Eids.

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 465)

12. Onze Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vierde zijn geboorte door te vasten op maandag. Met deze gedachte zou men op 12 Rabi’-un-Nūr moeten vasten. Daarnaast zou men de groene vlaggen moeten dragen en mee moeten lopen met de Madanī optocht. Blijf zolang het mogelijk is in staat van Wuḍū. Reciteer Na’ats, Ṣalat en Salām en houd uw blik verlaagd tijdens het lopen. Geef anderen geen mogelijkheid tot kritiek door het plegen van een verwerpelijke daad.

*Rabi’-ul-Awwal Aḥl-e-Sunnat tujh par kyūn na ḥaun qurbān
Kay tayrī Bārḥwīn tārikh woḥ Jān-e-Qamar āyā*

Rabi-ul-Awwal, waarom zouden de Aḥl-e-Sunnat hun levens niet opofferen voor Uw Heiligheid, aangezien de meest Geliefde Profeet ﷺ kwam op uw 12de dag.

(Qabālah-e-Bakhshish, blz. 37)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Intenties voor het vieren van de Milād

De eerste Hādīš die aangehaald is in Saḥīḥ Bukhārī is:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dit betekent: ‘Handelingen worden beoordeeld aan de hand van de intenties.’ (Saḥīḥ Bukhārī, vol. 1, blz. 5)

Vergeet niet! Dat de intentie bij het verrichten van een goede daad het verkrijgen van beloningen van Allāh عَزَّوَجَلَّ moet zijn, anders zul je geen beloningen krijgen. Eveneens is het belangrijk om bij de Milād viering de intentie te hebben dat je het doet om zegeningen te verkrijgen. Bij het maken van de intentie om beloningen te verkrijgen, moet de handeling in overeenstemming zijn met de Sharī‘ah en moet de handeling met oprechtheid uitgevoerd worden.

Als iemand de Milād viert om ermee te pronken of hierbij gebruik maakt van illegale elektriciteit, mensen dwingt om geld te doneren, andere Moeslims kwetst zonder Shar‘ī reden, publieke rechten schendt of Na’ats etc. in de luidspreker afspeelt terwijl je weet dat het leed zal veroorzaken aan de zieken, baby’s of mensen die aan het slapen zijn, dan zal de intentie voor het verkrijgen van beloningen ongeldig worden. In plaats daarvan zal degene die dit doet een zondaar zijn.

Hoe meer goede intenties je maakt, des te meer beloningen je zult krijgen. Daarom worden hieronder achttien (18) intenties beschreven. Dit zijn echter niet alle mogelijke intenties. Een

persoon die geleerd is in het maken van intenties, kan zelfs nog meer intenties maken en hiermee de hoeveelheid aan Šawāb verhogen. Dus maak deze voornemens voor zover uw situatie dit toelaat:

18 Intenties voor het vieren van Milād

1. Ik zal de grootste zegen van Allāh ﷺ bekend maken en hiermee handelen volgens het bevel uit de Qurān:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

En maak de gunsten van je Rab (Heer) goed bekend

Vertaling van de Quran [Kanz-ul-Īmān] (Sūrah Ad-duḥā, Vers 11)

2. Ik zal Milād verlichtingen plaatsen om Allāh ﷺ te behagen.
3. Ik zal met vlaggen zwaaien en zo de handeling van Sayyidunā Jibrā'īl عَلَيْهِ السَّلَام imiteren, die 3 vlaggen plaatste op de geboortedag van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
4. Ik zal met groene vlaggen zwaaien, omdat de Grote Koepel van de Moskee van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ groen is.
5. Ik zal de voortreffelijkheden van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aan de niet-Moeslims laten zien door de Milād te vieren. (Bij het zien van de verlichtingen en groene vlaggen zullen

de niet-Moeslims zeker geïnspireerd raken en voelen dat de Moeslims heel veel van hun Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ houden).

6. Ik zal de duivel irriteren door de Milād heel enthousiast te vieren.
7. Bovendien zal ik naast de uitwendige versieringen, ook mijzelf innerlijk versieren door berouw te tonen voor mijn zonden.
8. Ik zal de Ijtimā'-e-Milād op de twaalfde nacht bijwonen.
9. Ik zal meelopen in de optocht op de twaalfde van Rabi'-un-Nūr en ik zal de Žikr van Allāh عَزَّوَجَلَّ en Zijn Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ doen.
10. Ik zal Islamitische geleerden aanschouwen, en
11. De vrome mensen, en
12. Ik zal zegeningen verkrijgen door het gezelschap van de liefhebbers van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
13. Ik zal een tulband dragen in de optocht, en
14. Ik zal zo lang mogelijk in staat van Wuḍū blijven, en
15. Ik zal mijn Ṣalāh met de Jamā'at in de Moskee verrichten tijdens de optocht.

16. Ik zal – in hoeverre dat mogelijk is - boekjes, pamfletten en cassettes, CD's of VCD's van Sunnaḥ inspirerende Bayānāt etc., die uitgegeven zijn door Maktaba-tul-Madīnaḥ, verspreiden tijdens de Ijtimā'-e-Milād en de optocht.
17. Ik zal me persoonlijk inspannen om 12 broeders te stimuleren om mee te gaan met de Madanī Qāfilāḥ.
18. Ik zal zo lang mogelijk de Ṣalat, Salām en Na'ats blijven reciteren tijdens de optocht, om zo de Qufl-e-Madīnaḥ van de tong en de ogen te onderhouden (voorkomen dat de tong en ogen zondigen).

O Allāḥ **عَزَّوَجَلَّ**! Maak het voor ons mogelijk om de geboorte van Uw Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** hartelijk en met goede intenties plechtig te vieren. Verleen ons door de zegeningen van het vieren van de geboorte van de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** toegang tot het Paradijs, zonder verantwoording af te hoeven leggen.

*Bakhsh day ḥam ko Ilāhī! Baḥr-e-Milād-un-Nabī
Nāmah-e-a'māl 'iṣyān say mayrā bharpūr ḥay*

O Almachtige, vergeef me omwille van de Milād.
Ook al is mijn Boek met daden vervuild met zondes!

(Wasāil-e-Bakhshish, blz. 477)

**صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ**

ZEGENINGEN VAN DE SUNNAH

عَدَدٌ مَدَانِي de Sunnah's van de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, worden in veelvoud geleerd en onderwezen in de Omgeving van Dī'wat-e-Islāmī. Een wereldwijde, niet-politieke organisatie die de leer van Qurān en Sunnah verspreidt. Het is een Madanī verzoek om de hele nacht door te brengen in de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtimā' (bijeenkomst), in uw stad (in Bābul Madīnah Karachi te Pakistan vindt de Ijtimā elke donderdag na het Maghrib gebed plaats in Faizān-e-Madīnah).

Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madanī Qāfilah tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madīnah (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door het boekje Madanī In'āmāt dagelijks in te vullen en dat boekje binnen de eerste 10 dagen van elk Madanī maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Met de zegeningen die hieruit voortkomen, zult u met de Wil van Allah **عَدَدٌ مَدَانِي**, een Madanī gedachte en een diep verlangen ontwikkelen om uw geloof te beschermen door het eigen maken van Sunnah's en afkerig te zijn van zonden. Elke Islamitische broeder zou de Madanī gedachte moeten ontwikkelen dat 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren' **إِن فَسَدَ النَّاسُ فَسَدَ الدُّنْيَا**. Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madanī In'āmaat en om de mensen van de wereld te verbeteren moeten wij reizen in Madanī Qāfilah's **إِن فَسَدَ النَّاسُ فَسَدَ الدُّنْيَا**.



ISBN 978-969-579-343-5



0109479

**MAKTABATUL
MADINAH**

Global Madani Markaz, Faizān-e-Madīnah, Mahallah Saadagan
Perani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madīnah, Karachi, Pakistan
UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1262
E-mail: translation@drwateislam.net Web: www.drwateislam.net