



قبر کا امتحان (Dutch)

Toets van het Graf



Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi 

قبر کا امتحان

Qabr ka Imtihaan

Toets van het Graf

Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Sawab, contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaande adres of e-mail.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'a voor het lezen van een Boek:

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat u heeft bestudeerd *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاذْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah *عَزَّوَجَلَّ*! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Salat 'Alan Nabi *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* (Durud Sharif, vredesgroet naar de Geliefde Profeet *صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* één keer voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Du'a voor het lezen van een Boek:.....	ii
TOETS VAN HET GRAF.....	1
Voortreffelijkheid van Salat ‘Alan Nabi ﷺ	1
Streng Toespreken van het Graf.....	1
Felicitaties aan de Muballighin (Predikers)!.....	2
Waar zijn mijn kinderen?.....	3
Afschrikwekkende dingen in het Graf.....	3
Kan hij die Allah عَزَّوَجَلَّ Vreest een Zonde begaan?.....	4
Het Roepen van de overledene bureu.....	4
De toets nadert.....	5
Degene die nadoet is succesvol.....	6
Ongelukkige bruidegom bleef slapen	7
Het verschrikkelijke beeld van het Graf	9
Visioen van de Geliefde Profeet ﷺ	12
Naam op de deur van de Hel	14
Zwarte scorpioenen	16
De Sunnah van haarlokken	16
Mooie gebeurtenis met betrekking tot de Tulband	17
Verschrikkelijke gevolgen van verboden trends	18
Laten we Beloftes maken... ..	18
De genezing van een zieke moeder	19
20 Madani Parels met betrekking tot ‘Gasten ontvangen’	21

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

TOETS VAN HET GRAF

*Shaytan zal zijn uiterste best doen om u ervan te weerhouden dit boekje te lezen, door u vermoeid te laten voelen. Lees dit boek van begin tot eind, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**, zult u een Madani verandering voelen in uw hart.*

Voortreffelijkheid van Salat ‘Alan Nabi ﷺ

De Koning van Madinah, de Geliefde van onze Schepper, de Pleiter op de Dag des Oordeels, de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft vermeld: ‘Reciteer Salat ‘Alan Nabi صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in jullie bijeenkomsten, het reciteren ervan zal Nur [licht] zijn voor jullie op de Dag des Oordeels.’ (*Jami’-us-Sagheer*, pp. 280, *Hadees* 4580)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Streng Toespreken van het Graf

Het is overgeleverd door Sayyiduna Abul-Hujjaj Sumali رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, de Koning van Madinah, de Rust van onze harten en gedachten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: Wanneer de overledene in het graf wordt gelegd zegt het graf tegen hem:

Moge jij vernietigd worden! Waarom was jij mij vergeten? Wist je niet dat ik het huis van problemen en duisternis ben? Waarom liep jij dan zo arrogant op mij? Als de overledene een godvrezend persoon is geweest, zegt een stem uit het verborgene: ‘O graf! Wat als hij behoort tot één van hen die altijd naar het goede uitnodigde en het slechte verbood.’ (hoe behandel jij diegene dan?) Het graf zegt dan: ‘Indien dat zo is dan zal ik een Tuin voor hem worden’. Het lichaam van de persoon wordt dan Nur [licht] en zijn ziel gaat naar het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ.

(Musnad-e-Abi Ya'la, vol. 6, pp. 67, Hadees 6835)

Felicities aan de Muballighin (Predikers)!

Lieve Islamitische broeders! Sta eens stil bij deze gezegende Hadith (overlevering), wanneer een persoon wordt begraven, of het nou een vroom persoon is of een zondaar, hij zal worden bang gemaakt door het graf. O predikers van Dawat-e-Islami! O zij die toespraken geven uit het boek Faizan-e-Sunnat! O degenen die participeren in het geven van Dawah om de mensen uit te nodigen naar het goede! O degenen die hun kinderen opvoeden volgens de Sunnah en de Sunnah verspreiden middels individuele inspanningen! Felicitaties aan een ieder! Een onzichtbare stem zal degenen die uitnodigen naar het goede en het slechte verbieden, helpen en steunen in het graf, waarop het graf een Tuin voor hen zal worden إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Waar zijn mijn kinderen?

Onthoud! Alleen uw goede daden zullen u vergezellen in het graf. Uw mooie huizen, rijkdom, banksaldo, grote bedrijven zullen u niet vergezellen in het graf. Sayyiduna Ata bin Yasar رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: ‘Wanneer de overledene in het graf wordt gelegd dan betreden als eerst zijn daden het graf: bewegen zijn linkerzijde en zeggen: ‘Ik ben jouw daad’. De overledene vraagt dan: ‘Waar zijn mijn kinderen? Waar zijn mijn gunsten en rijkdom?’ Daarop antwoordt de daad: ‘Zij zijn allemaal achtergebleven en niets ervan is met jou meegekomen in je graf behalve ik.’ (Sharh-us-Sudoor, pp. 111)

Afschrikwekkende dingen in het Graf

O zij die bang zijn in het donker! O zij die bang zijn bij het horen van het geluid van een kat! O zij die een andere weg nemen bij het horen van een blaffende hond. O zij die bang worden door alleen het horen van de woorden als slangen en scorpioenen! O zij die bang worden door het zien van heet vuur op een afstand! O zij die onrustig worden bij het zien van alleen rook voor hen is dit een moment om over na te denken. Hadrat Sayyiduna Allamah Jalal-ud-din Suyuti, Ash-Shafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt in Sharh-us-Sudur: ‘Wanneer een mens in het graf wordt gelegd, komt hetgeen, waar hij bang voor was in de wereld en geen vrees had voor Allah عَزَّوَجَلَّ, in zijn graf om hem af te schrikken.’ (Sharh-us-Sudoor, pp. 112)

Kan hij die Allah عَزَّوَجَلَّ Vreest een Zonde begaan?

Lieve Islamitische broeders! Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest ooit zijn gebed of het vasten verzuimen? En kan hij nalatig zijn bij het geven van Zakaat (armenbelasting)? Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest ooit haraam (onrechtmatig) geld verdienen en rente aannemen of geven, of zich bezighouden met het omkopen van mensen? Het scheren van de baard of deze korter maken dan een vuistlengte is Haram. Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest ooit zijn baard scheren of deze verkorten? Kan hij films en drama's bekijken op TV en internet en naar muziek luisteren? Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest de gevoelens van zijn ouders, broers, zussen, familieleden en andere moslims kwetsen? Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest zondes begaan, zoals vloeken, liegen, roddelen, beloftes verbreken, kijken naar niet toegestane dingen, schaamteloos zijn, onbedekt rondlopen en andere slechte daden begaan? Kan degene die Allah عَزَّوَجَلَّ vreest een dief, terrorist en een moordenaar zijn? Zij die zondes begaan, luister weer naar deze Hadith: 'Als een persoon is begraven, komt hetgeen, waar hij bang voor was in de wereld en geen vrees had voor Allah عَزَّوَجَلَّ, in zijn graf om hem bang te maken.' (*Sharh-us-Sudoor*, pp. 112)

Het Roepen van de Overledene buren

O jullie, die geen Salah verrichten, niet vasten in de maand Ramadan zonder een geldige Sharia reden, films kijken en

muziek beluisteren, de ouders niet gehoorzamen, de baard scheren of deze verkorten tot minder dan een vuistlengte, en vele andere zondes begaan, luister goed. Hujja-tul-Islam Imam Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ citeert: Wanneer het lichaam van een zondaar in het graf wordt gelegd en hij bestraft wordt, zeggen zijn overleden burens tegen hem: ‘O jij die nog leefde op de wereld, na het heengaan van je burens en broeders! Heb jij niks geleerd van onze situatie? Leerde jij dan niets van ons, wij die de wereld eerder dan jou hadden verlaten? Zag je niet hoe onze daden stopten? Jij had nog tijd, waarom verrichtte jij dan niet de goede daden welke jou broeders niet meer konden verrichten?’ Dan zegt een hoek van de aarde: ‘O jij, die misleid is door het wereldse! Waarom leerde jij geen les van hen die hier voor jou kwamen? Zeer zeker, de wereld had hen ook misleid.’ (*Ihya-ul-‘Uloom, vol. 5, pp. 253*)

Lieve Islamitische broeders! Waarlijk, zij die deze wereld verlaten, laten een stille boodschap achter voor ons. Zoals hij de wereld heeft verlaten: zo ook zullen wij deze wereld moeten verlaten. Zoals hij wordt begraven onder de aarde, zo ook zullen wij begraven worden onder de aarde.

De Toets nadert

Lieve Islamitische broeders! Bij het naderen van een examen, houden studenten zich bezig met het herhalen van de behandelde stof. Het enige wat zij zeggen is dat het examen nadert. Ze

bereiden zich voor, verrichten smeekbedes en sommige onverstandige studenten kopen zelfs de examinatoren om. Hun enige wens is dat zij het examen halen met een mooi cijfer. O zij die zich bezighouden met de voorbereidingen voor de wereldse examens! Luister goed! Er is nog een examen welke zal plaatsvinden in het graf. Waren wij maar bezig met het voorbereiden van deze toets! Indien studenten, tegenwoordig, te weten komen over mogelijke examenvragen, spenderen zij de hele nacht aan oefenen hiermee. Als het nodig is, slikken zij pillen om wakker te blijven.

O zij die bezorgd zijn over de wereldse examens! Het is verwonderlijk dat er zoveel voorbereidingen getroffen worden voor mogelijke vragen van het wereldse examen, maar niet voor de vragen die zeker gesteld gaan worden in het graf waarvan ook het antwoord al is gegeven door de Geliefde van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Helaas! We geven geen aandacht aan de vragen en antwoorden van het graf. We houden ons te veel bezig met het wereldse dat we ons niet eens realiseren dat we ook op een dag zullen sterven.

Degene die Nadoet is Succesvol

Lieve Islamitische broeders! Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** jullie zijn Barmhartigheid en Genade schenken en moge Hij **عَزَّوَجَلَّ** u een dood schenken met Imaan in Madina Munawara bij de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** en moge al deze smeekbedes ook voor

mij geaccepteerd worden. Allah عَزَّوَجَلَّ heeft met zijn Gunst ons zo een rein voorbeeld geschonken dat hoe beter wij hem nadoen des te beter wij zullen slagen. Allah عَزَّوَجَلَّ heeft dit gezegende voorbeeld genoemd in Surah Ahzab, vers 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

De vertaling in Kanz-ul-iman is als volgt: ‘Zeer zeker, het volgen van de Edele Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, is beter voor u’

Dus degene die dit Gezegende voorbeeld volgt zal succesvol zijn en wie dit Gezegende voorbeeld laat en de duivel volgt en de manieren en handelingen van niet-Moeslims zal opvolgen die zal nooit succesvol zijn.

Ongelukkige Bruidegom bleef Slapen

Lieve Islamitische broeders! Moge Allah عَزَّوَجَلَّ gunstig en genadig zijn op jullie allen. Het is mogelijk dat mensen over u praten op de volgende manier: ‘Hij ging naar bed zoals gewoonlijk, er was niets mis, in de ochtend toen iemand hem wilde wekken zodat hij naar werk kon gaan, werd hij gevonden in een diepe slaap, waaruit hij niet zal ontwaken tot de Dag des Oordeels (met andere woorden, hij werd dood aangetroffen). Ja zeker, dit is een gebeurtenis die plaats heeft gevonden in Bab-ul-Madina Karachi. Er was een jongeman die zou gaan

trouwen: de datum dat de bruid in het huis zou komen wonen was vastgesteld: zij waren één dag verwijderd van die dag. Helaas, in plaats van dank te tonen aan Allah عَزَّوَجَلَّ door het verrichten van nafl salah (vrijwillige gebed) en het geven van liefdadigheid, werd er een feest gehouden. De dochters en schoondochters dansten op de muziek en ook de mannen keken openlijk dansend naar hen. Het feest duurde de hele nacht: toen de Azaan voor gebed van Fadjr begon, ging iedereen weg om te slapen in plaats van naar de Masjid te gaan. Ook de bruidegom was moe en ging op bed liggen. Door de vermoeidheid was hij in slaap gevallen.

Lieve Islamitische broeders! Houd je hart vast! Het was vrijdag en bijna 12 uur in de middag, de moeder stuurde iemand om haar zoon te wekken zodat hij de Ghusl kon verrichten en zichzelf klaar kon maken. De bruid zou vandaag thuis komen. Een familielid maakte hem wakker en riep daarbij hardop zijn naam, maar de bruidegom reageerde niet. Hij dacht, is hij nou zo moe van gisteravond dat hij zijn ogen niet eens kan openen? Bij het wakker schudden van de bruidegom schreeuwde hij het uit, want hij was voor eeuwig in slaap gevallen.

Iedereen was gechoqueerd door de plotselinge dood van de bruidegom, het huwelijkshuis veranderde in dat van klaagzang. Muziek, liedjes, gelach en geluk veranderden in tranen, gehuil en droevigheid. Een lijkkleed werd gehaald, het graf werd

gegraven en het dode lijk van de ongelukkige bruidegom werd in de begraafkist gelegd. Helaas! Na een aantal uur zou de bruidegom met lekker geurende bloemen vol vreugde zitten in een mooi versierde auto. Die ongelukkige bruidegom is nu gelegd op een lijkbrancard. De stoet van de bruidegom draagt hem nu naar de begraafplaats in plaats van de bruiloftszaal. De ongelukkige bruidegom gaat weg van de verlichting en komt steeds dichterbij de duisternis van het graf. Nu wordt hij niet versierd met gekleurde bloemen maar zal hij worden gelegd in een donker graf vol met insecten. Hij draagt niet langer de mooie kleding van zijn huwelijk, maar is gewikkeld in een simpel wit lijkkleed dat gegeurd is met de droevige geur van Kafoor waarin hij uiteindelijk is begraven.

Het Verschrikkelijke beeld van het Graf

Lieve Islamitische broeders! Zo ook, zullen wij in ons beangstigende graf worden gelegd. Ja! We zullen in staat zijn de mensen te zien die ons begraven, die ons zullen bedekken met aarde, maar we zullen niet in staat zijn iets te zeggen. Na de begrafenis, zullen zij die van ons houden ons alleen laten in ons graf. We zullen hun voetstappen horen en ons hart zal ons in de schoenen zinken (=we zullen alle moed verliezen).

Plots, zullen twee engelen, Munkir en Nakir, die met hun lange tanden door de muur van het graf komen, zij hebben beangstigende gezichten, zwarte krullende haren die voorover

hangen. Uit hun ogen zullen vlammen van vuur komen. Zij zullen je met dwang laten zitten en op een strenge manier vragen stellen.

Oh jij, die alleen bezorgd is over de wereldse toetsen! Oh jij, die kijkt naar films en drama's! Oh jij, die naar muziek luistert! Oh jij die de baard scheert of deze vermindert tot minder dan een vuist in lengte! Oh jij, die haraam verdient: rente geeft en neemt en zich bezighoudt met omkoperij! Oh jij, die anderen onderdrukt door het onrechtmatig gebruiken van je sociale status! Oh jij, die liegt en roddelt! Oh jij, die zijn ouders kwetst! Oh jij, die zijn kinderen niet volgens de Sunnah en de Sharia opvoedt.

Oh jij, die zijn kinderen ervan weerhoudt de Sunnah inspirerende bijeenkomsten van Dawat-e-Islami bij te wonen, zodat ze niet religieus worden. Oh jij, die jouw kinderen ervan weerhouden de baard te behouden en de tulband te dragen. De Islamitische Zusters die de pardah (sluier) niet dragen, met los haar door de straten en winkels wandelen. Degenen die ongesluierd met make-up naar winkelcentra en naar de huizen van vrienden of familieleden gaan. Degenen die onbevreesd vele zondes plegen. Luister goed! Als Allah **عَزَّوَجَلَّ** en zijn Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ontevreden worden en door de zondes (moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** behoede), Imaan (geloof) verloren gaat, wat zal er dan gebeuren?

De vragen zullen op een strenge manier gesteld worden, ‘مَنْ رَبُّكَ؟’, ‘Wie is jouw Schepper?’ Wanneer had je gedacht aan jouw Heer عَزَّوَجَلَّ. De persoon die zijn Imaan verloren heeft, zal niet kunnen antwoorden. Hij zal zeggen ‘هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَأَدْرِي’ (tevergeefs! tevergeefs! ik weet niets.) de volgende vraag zal gesteld worden ‘مَا دِينُكَ؟’ (Wat is jouw Religie?) de dode zal denken dat hij moeite had gedaan voor het verbeteren van de wereld: hij had niet aan de voorbereidingen van de toets van het graf gedacht. Hij was alleen verdiept in het comfort van de wereld. Hij wist niets van de toets van het graf. Hij zal niks begrijpen en zal zeggen, ‘هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَأَدْرِي’ (tevergeefs! tevergeefs! ik weet niets).

Dan zal er een persoon met een prachtig en stralend gelaat getoond worden. De overledene zal worden gevraagd: ‘مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟’ (Wat zei jij over deze persoon?). Hoe zal hij deze gezegende persoon herkennen? Hij hield nooit van de baard. Hij hield van de nieuwste haarstijlen en kleding. Hij scheerde de baard, maar deze persoon draagt een gezegende baard. De zoon had zijn haren laten groeien volgens de Sunnah, maar hij had hem herhaaldelijk verboden waardoor zijn zoon genoodzaakt was zijn haarlokken te laten knippen. Deze persoon voor mij heeft lange haarlokken.

Hij had een foto van een actrice in zijn sleutelhanger en ook op de achterraut van zijn auto zodat dit zichtbaar was voor iedereen. De muren van zijn huis bevatten foto's van actrices.

Ik weet alleen de namen van zangeressen en artiesten. Ik weet niet wie deze persoon is. Degene die niet met Imaan is overleden zal zeggen: ‘هَيَّاهُ هَيَّاهُ لَا أَدْرِي’ (tevergeefs! tevergeefs! ik weet niets). Dan zal het raam van het Paradijs geopend en onmiddellijk weer gesloten worden, dan opent het raam van de Hel en er zal gezegd worden: ‘Indien je de juiste antwoorden had gegeven zou het raam van het Paradijs permanent geopend zijn voor jou. Na het horen hiervan, zal de persoon bevangen zijn door verdriet en spijt. Het lijkkleed zal veranderen in het kleed van de Hel, het beddengoed van vuur zal gelegd worden en slangen en schorpioenen zullen hem bespringen.

Visioen van de Geliefde Profeet ﷺ

Oh degenen die de Salah (het gebed) standvastig verrichten, vasten in de Ramadan, Hadj verrichten, volledige Zakaat geven, films kijken en muziek beluisteren vermijden! Oh degenen die zichzelf onthouden van het verbreken van beloftes, liegen, roddelen, en onzedelijke gesprekken! Oh degenen die vriendelijke woorden uitspreken voor de Teverdenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ. Oh predikanten van Dawat-e-Islami! Oh degenen die handelen volgens de Sunnah en dit ook aan anderen doorgeven.

Oh degenen die Dars (korte lezing) uit Faizan-e-Sunnat geven of ernaar luisteren, mensen naar het goede uitnodigen, met de Sunnah inspirerende Madani Qafilahs (Bijeenkomst) van Dawate-e-Islami reizen, de baard volgens de Sunnah laten

groeien, de tulband en kleding dragen volgens de Sunnah! Gefeliciteerd aan jullie allen, want wanneer een gelovige in zijn graf zal gaan dan zal hem gevraagd worden: ‘مَنْ رَبُّكَ؟’, Wie is jouw Schepper?, zal hij antwoorden, ‘رَبِّيَ اللَّهُ’, ‘Mijn Schepper is Allah عَزَّوَجَلَّ’. Wanneer hem gevraagd wordt: ‘مَا دِينُكَ؟’ (Wat is jouw Religie?), Zal hij antwoorden: ‘دِينِي الْإِسْلَامُ’ (Mijn religie is de Islam) (عَزَّوَجَلَّ) Uit liefde voor de Islam reisde ik mee met de Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami. Uit liefde voor de Islam verdroeg ik de bespottingen van de maatschappij. Mensen lachten mij uit toen zij mij zagen praktiseren volgens de Sunnah, maar met plezier verdroeg ik alles. Aan de Islam had ik mijn leven toegewijd). Dan zal een barmhartige persoonlijkheid getoond worden. De gelukkige gebedsonderhouders, degenen die vastten, degenen die de Hadj verrichten, degenen die de Zakaat geven als dat verplicht op hen is, degenen die praktiseren volgens de Sunnah, degenen die uitnodigen tot het goede en degenen die reizen met Madani Qafilah zij zullen verblijd zijn.

Wanneer er over de Koning van Madinah gevraagd zal worden: ‘مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟’ (Wat zei jij over deze persoon?), zal hij antwoorden: ‘هُوَ رَسُولُ اللَّهِ’, ‘Hij is de Boodschapper van Allah عَزَّوَجَلَّ.’ Hij is mijn welwillende Meester. Bij het horen van loftuitingen gericht tot hem, werd ik altijd blij: ik kuste mijn duimen en plaatste deze op mijn ogen bij het horen van zijn lieve en gezegende naam. Hij is mijn Meester Muhammad-ur-Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wiens gezegende herinneringen de

enige ware rijkdom van mijn leven waren. Hij is mijn Geliefde Meester صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ wiens herdenking de rust van mijn hart en het licht van mijn ogen was.

Na het beantwoorden van de laatste vraag zal het raam van de Hel open gaan en direct sluiten. Het raam van het Paradijs zal openen en er zal gezegd worden: ‘Had je niet de juiste antwoorden gegeven zou het raam van de Hel permanent voor je geopend zijn. Na het horen hiervan, zal de persoon erg gelukkig zijn. Hij zal een hemels laken hebben, een hemels onderkleed: het graf zal zo groot zijn tot waar zijn zichtvermogen reikt en de persoon zal genieten.

Naam op de Deur van de Hel

Lieve Islamitische broeders! Vraag direct vergiffenis voor uw zondes. Onthoud! De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Wie opzettelijk één gebed mist, zijn naam wordt op de deur van de Hel geschreven waardoor hij deze (de Hel) zal binnengaan’ (*Hilya-tul-Auliya*, vol. 7, pp. 29, *Hadees 105909*)

Verricht standvastig de Salah. In Bahaare Shariat deel 1 blz. 434 staat er: ‘In de Hel is er een gebergte die de heetste en diepste is, hierin is er een put, die Habhab heet. ‘Wanneer het vuur van de Hel een beetje dooft, opent Allah عَزَّوَجَلَّ de put, waardoor dit weer hevig begint te vlammen. Deze put is bedoeld voor degenen die niet de Salah verrichten, overspel

plegen, alcohol drinken, rente nemen en degenen die de ouders pijn doen.’ Wees standvastig met het vasten in de maand Ramadaan. In een Gezegende Hadith wordt gezegd: ‘Wie één dag niet vast in de maand Ramdaan zonder een geldige Sharia reden, zal niet in staat zijn dit goed te maken al zou hij dit later inhalen.’ (*Jami’-e-Tirmizi, vol. 2, pp. 175, Hadees 733*)

Lieve Islamitische broeders! Indien u ooit een gebed of een dag vasten hebt gemist, bereken dan het aantal en verricht deze als Qada (gemist) vraag ook om vergiffenis voor de bewuste vertraging. Zij die films kijken en naar onzedelijkheden kijken, zouden bang moeten zijn, want het is vermeld in Mukashafatul-Qulub: ‘Degenen die zijn ogen met haraam (verboden zaken) vult, op de Dag des Oordeels zal Allah عَزَّوَجَلَّ deze vullen met vuur.’ (*Mukashafa-tul-Quloob, pp. 10*)

Voor degenen die hun ouders kwetsen is er een pijnlijke belofte. In de Hadith wordt vermeld: Op de nacht van Miraadj, zag de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ mensen hangend aan takken van vuur. Er werd gezegd: ‘Zij vloekten op hun ouders’.

(*Al-Kabair, Imam Zahbi, pp. 48*)

Zij die de baarden scheren, of deze korter dan een vuistlengte knippen, dienen goed te luisteren. Er staat vermeld in de Hadith: ‘Trim uw snorren en vergeef de baarden (d.w.z. laat ze groeien) en maakt uwer gezichten niet als die van de Joden.’

(*Sharah Ma’aanil, vol. 4, pp. 28, Hadees 6424*)

Zwarte scorpioenen

Een aantal jaar geleden, werd het lichaam van een gladgeschoren jongeman gevonden in een dorp, dichtbij Quetta. De mensen besloten hem te begraven. Na de begrafenis, arriveerden zijn familieleden en zeiden dat ze het lijk wilden meenemen naar hun eigen dorp, zodat deze daar begraven kon worden. Het graf werd weer geopend. Toen het gedeelte van het laken dat het gezicht bedekte werd verwijderd, schreeuwden ze het uit. Het lijkkleed was van het gezicht verwijderd en zwarte scorpioenen vormden een baard op het gezicht van de gladgeschoren jongeman. Uit angst werd het kleed teruggelegd en het graf snel weer gesloten en verlaten.

Lieve Islamitische broeders! Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** ons allemaal beschermen tegen scorpioenen. Ameen! Praktiseer de Sunnah van de Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** en sier uw gezicht met een baard! Zij die de baard wegscheerden of een korte baard hielden zouden allemaal vergiffenis moeten vragen. Onthoud! Het scheren van de baard is Haraam (verboden) en het trimmen van de baard korter dan een vuistlengte is ook Haraam.

De Sunnah van haarlokken

Lieve Islamitische broeders! De Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** had zijn gezegende haar tot aan de helft van zijn Gezegende oor, soms tot de Gezegende oorlel en soms zo lang dat ze zijn Gezegende schouders raakten. (Gedurende Hady of Umrah

werd het haar geschoren om uit de staat van Ihram te treden) Een trendy haarstijl is geen Sunnah. Het hebben van haarlokken is een Sunnah. Laat je haar groeien volgens de Sunnah en sier het hoofd met een tulband.

Mooie gebeurtenis met betrekking tot de Tulband

A'la Hadrat Maulana Shaha Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zegt: De kleinzoon van Sayyiduna Umar Faruq-e-Azam رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, Sayyiduna Salim رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zei: 'Ik ging naar mijn vader Sayyiduna Abdullah Ibn Umar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا die de tulband omdeed'. Na het omdoen van de tulband, keek hij mij aan en vroeg: 'Heb jij de tulband geliefd?' Ik antwoordde: 'Waarom niet?' Sayyiduna Abdul Ibn Umar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا zei: 'Praktiseer de Sunnah van het dragen van de tulband, je zult respect ontvangen en wanneer de duivel je zal zien, keert hij zijn rug naar je toe. Ik hoorde de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zeggen: 'Het gebed verrichten met de tulband staat gelijk aan het verrichten van 25 gebeden zonder tulband, en één Jummah (vrijdag)gebed met tulband staat gelijk aan 70 Jummah gebeden zonder tulband.' Ibn Umar رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا zei toen: 'Oh zoon, draag de tulband, omdat de engelen het dragen op de vrijdag en vrede sturen, tot zonsondergang, naar hen die de tulband dragen.' (*Fatawa-e-Razawiyyah, vol. 6, pp. 215*). Indien iedereen besluit om de baard en haarlokken te houden, en de tulband te dragen, denk ik dat er een tijd zal komen wanneer deze heilige Sunnah van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ normaal zal worden in onze maatschappij. Zoals vele mensen nu de baard

scheren zo zullen vele Moeslims de baard laten groeien. Overal waar je zult kijken zal je dan de baard, haarlokken en de gezegende tulband zien.

Verschrikkelijke gevolgen van Verboden trends

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: ‘In de nacht van Miraadij (hemelreis), zag ik enkele mannen wiens huid werd geknipt door scharen gemaakt van vuur.’ Ik vroeg daarop: ‘Wie zijn zij?’ Jibrail عَلَيْهِ السَّلَام antwoordde: ‘Deze mensen verkregen schoonheid door verboden dingen.’ Toen zag ik een put waaruit gegil voortkwam.’ Ik vroeg: ‘Wie zijn zij?’ Jibrail عَلَيْهِ السَّلَام antwoordde: ‘Dit zijn de vrouwen die schoonheid verkregen door verboden zaken.’ (Tareekh-e-Baghdad, vol. 1, pp. 415)

Onthoud! Nagellak vormt een laag op de nagels. Het verrichten van Wudzu met nagellak is niet mogelijk zo ook is het verrichten van Ghusl met nagellak onmogelijk. Wanneer de Wudzu en Ghusl niet geldig zijn, zal ook het gebed niet gelden.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Laten we Beloftes maken...

Lieve Islamitische broeders! Beloof¹ het volgende vanaf vandaag:

¹ Na de toespraak van Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, laat hij in zijn bijzondere stijl, de aanwezigen de belofte maken en iedereen antwoordt door het heffen van zijn handen en het uitspreken van إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

- ❖ Ik zal mijn gebed niet verzuimen.
- ❖ Ik zal het vasten in Ramadaan niet verzuimen.
- ❖ Ik zal niet naar films of drama's kijken.
- ❖ Ik zal niet luisteren naar liedjes of muziek.
- ❖ Ik zal mijn baard niet scheren.
- ❖ Ik zal mijn baard niet verkorten tot minder dan een vuist in lengte **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.

Mannen zouden hun salwaar (een soort broek) tot boven de enkels moeten dragen. Het gedeelte dat onder de enkels komt vanwege trots bevindt zich in het vuur.

Het staat vermeld in de Hadith: 'Een persoon sleepte zijn Tahband voort vanwege trots. Hij werd de grond in gedwongen en zal op dezelfde manier behandeld worden tot de Dag des Oordeels. (*Sahih Bukhari, vol. 4, pp. 46, Hadees 5787*)

Na vandaag zullen alle Islamitische broeders de salwaar tot boven hun enkels laten **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.

De genezing van een zieke moeder

Een Islamitische broeder, uit Karachi vertelt: 'Mijn moeder was zo ernstig ziek dat zij het bed niet eens uit kon.' Zelfs de doktoren hadden ons teleurgesteld, verklarende dat ze niet meer zou herstellen. Ik had gehoord dat de dua's (smeebedes)

van hen die met de Madani Qafilah's van Dawat-e-Islami reizen verhoord worden en zieken genezen. En zo kwam het besluit om ook te reizen met de Madani Qafilah's. Ik kwam in het mooie internationale hoofdcentrum [Madani Markaz] van Dawat-e-Islami, waar ik mijn intentie, om met de Madani Qafilah te reizen, uitdrukte. De Islamitische broeders troffen direct alle voorbereidingen.

In het gezelschap van de Liefhebbers van de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, bereikte onze Madani Qafilah een dorp dichtbij Sehra-e-Madinah van Bab-ul-Madinah, Sindh. Gedurende de Qafilah, vertelde ik de Islamitische broeders over mijn zieke moeder en de kritische toestand waarin zij zich verkeerde. Daarop stelden zij mij gerust en verrichten smeekbedes voor mijn moeder. Door middel van individuele motivatie, haalde de Amir (leider) van de Qafilah mij over om te reizen met een andere Madani Qafilah, welke 30 dagen zou duren en ik maakte hierbij de intentie. Gedurende, die 30 dagen, verrichte ik smeekbedes voor mijn moeder: huilend en smekend voor haar herstel.

Op de derde dag, droomde ik over een vrome man, wiens gezicht overvloedig straalde. Hij zei: Maak je geen zorgen over je moeder, zij zal beter worden إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. Na de beëindiging van de Madani Qafilah, keerde ik terug naar huis. Ik klopte op de deur, de deur werd direct geopend. Mijn ogen verlichten op het zien van mijn bedlegerige moeder. Overweldigd door geluk kuste ik haar voeten en vertelde haar over de droom. Na het

verkrijgen van haar toestemming reisde ik nog 30 dagen, samen met de Liefhebbers van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, in de Madani Qafilah.

Lieve Islamitische broeders! De bayaan komt tot zijn einde. Ik zal de zegeningen van de Sunnah en een aantal Sunnah en manieren vertellen. Een van de gezegden van de Leider van de Profeten, de Heilige Profeet is: Wie van mijn Sunnah houdt, die houdt van mij en wie van mij houdt die zal in het Paradijs met mij zijn. (*Ibn-e-‘Asakir, vol. 9, pp. 343*)

20 Madani Parels met betrekking tot ‘Gasten ontvangen’

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, ‘Degene die in Allah عَزَّوَجَلَّ gelooft en de Dag des Oordeels die zou zijn gasten moeten respecteren.’ (*Sahih Bukhari, vol. 3, pp. 105, Hadees 6018*) Mufti Ahmad Yaar Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt over deze Hadith: Het respecteren van gasten is: Het vriendelijk ontmoeten, zorg dragen voor eten en andere benodigdheden en indien mogelijk zelf met de hand helpen. (*Mirat, vol. 6, pp. 52*)

1. Als een gast bij iemand op bezoek komt, neemt hij zijn Rizq mee en als hij weggaat dan is dat een reden dat de zondes van de gastheer worden vergeven. (*Kanz-ul-Ummal, vol. 9, pp. 107, Hadis 25831*)
2. Degene die het gebed verricht, Zakaat (armenbelasting) geeft, Hadj heeft verricht, in de Ramadan vast en zijn

gasten vriendelijk en respectvol behandelt, zal het Paradijs binnentreden. *(Al-Mujam-ul-Kabeer, vol. 12, pp. 106, Hadis 12692)*

3. Degene die in staat is om zijn gasten vriendelijk en respectvol te behandelen maar dat niet doet, heeft niets goeds gedaan. *(Musnad-e-Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 6, pp. 142, Hadis 17424)*
4. Het is onverstandig om je gasten wat te vragen om iets te doen. *(Al-Jame-us-Saghir, pp. 288, Hadis 4686)*
5. Het is Sunnah om tot aan de deur mee te gaan en afscheid te nemen van bezoek. *(Ibn Majah,, vol. 4, pp. 52, Hadis 3358)*

Mufti Ahmad Yaar Khan رحمته الله تعالى عليه heeft vermeld: Onze gast is degene die ons komt ontmoeten van buitenaf ongeacht wij hem kennen of niet. Degene die uit ons dorp of stad komt voor een aantal minuten om jou te ontmoeten, zal niet tot een gast worden gerekend. Behandel hem wel vriendelijk en met respect. Degene die onbekend is en hij komt voor een bepaald doel bij u, dan wordt hij niet tot een gast gerekend. Zoals iemand die bij een Islamitische jurist komt voor een kwestie, is geen gast van de Islamitische jurist. *(Mirat, vol. 6, pp. 54)*

6. De gast zou rekening moeten houden met de bezigheden en verantwoordelijkheden van de gastheer. Bahare Shariat

Deel 3 blz. 391 Hadith nr. 14: ‘Degene die in Allah عَزَّوَجَلَّ en de Dag des Oordeels gelooft, zou zijn gasten moeten respecteren en hen de hele dag dienen (dus hen een hele dag goed behandelen en voor lekker eten zorgen) de duur hiervan is drie dagen (d.w.z. dat de gastheer op de vierde dag geen extra moeite hoeft te doen maar de gasten moet aanbieden wat er aanwezig is) na drie dagen is het Sadqa. Het is voor de gast niet toegestaan dat hij zolang blijft dat de gastheer in moeilijkheden komt.’ (*Sahih Bukhari, vol. 4, pp. 136, Hadis 6135*)

7. Als men bij iemand op bezoek gaat als een gast, dan is het gepast om met goede intenties, indien mogelijk, een cadeau voor de gastheer of de kinderen mee te nemen.
8. Soms is het ook zo dat als de gast niets meeneemt dat de gastheer of zijn gezinsleden het niet leuk vinden. Bij zulke mensen waarvan men zeker weet of sterk het vermoeden heeft dat daar zulke situaties zullen plaatsvinden dan moet de gast proberen daar niet te gaan mits het een noodzaak is. Als het een noodzaak is om te gaan neem dan een cadeau mee. Daar is niks mis mee.

Indien de gastheer het cadeau accepteert met de intentie dat als de gast geen cadeau zou meenemen hij negatief over hem zou praten, hierbij is het niet noodzakelijk om een intentie te hebben maar als de gastheer zulke gewoontes heeft, of als de gastheer vermoedt dat de gast om die reden

een cadeau heeft meegenomen en de gastheer accepteert deze dan heeft hij een zonde begaan en dit zou naar het Hellevuur kunnen leiden. Dit cadeau is dan omkoperij van de gastheer. Indien de gastheer geen intentie had om negatief te praten en hij heeft ook niet zulke gewoontes dan is het wel toegestaan om het cadeau te accepteren.

9. Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld: Vier punten zijn belangrijk voor een gast:
- ❖ Ga zitten waar er gevraagd wordt te zitten.
 - ❖ Tevreden zijn met wat aangeboden wordt. Het moet niet zo zijn dat hij zegt: Thuis eet ik beter dan dit. Of woorden die hetzelfde uiten.
 - ❖ Niet opstaan om te vertrekken zonder de toestemming van de gastheer.
 - ❖ Dua (smeebede) verrichten voor de gastheer wanneer hij vertrekt. (*Aalimgeri, vol. 5, pp. 344*)
10. Lever geen kritiek op het huis of het eten en geef ook geen valse complimenten. De gastheer moet de gast ook niet zulke vragen stellen waardoor hij zou kunnen liegen, zoals: 'Hoe was het eten? Vond u dat lekker of niet?'

Als de gast het niet lekker vond en toch een vals compliment geeft dan is hij een zondaar. Zo dient men ook niet te

vragen: ‘Heeft u uw buik vol gegeten of niet?’ Hierin is ook een grote kans dat men moet liegen. Tenzij men gewend is om weinig te eten of uit medische redenen of andere redenen minder eet, dan is hij genoodzaakt om te zeggen: ‘Ik heb mijn buik vol gegeten.’

11. De gastheer zou de gast om een bepaalde tijd moeten vragen: ‘eet u wat meer’, maar niet blijven aandringen want het kan nadelig zijn om teveel te eten.
12. Hujjat-ul-Islam Hazrat Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld: Als iemand weinig eet dan kan men zeggen: eet u! maar niet meer dan drie keer want dan is het ‘aandringen’ en niet meer netjes tegenover diegene. *(Ihya-ul-Uloom, vol. 2, pp. 9)*
13. De gastheer zou niet stil moeten zijn en ook niet weggaan na het eten te hebben geserveerd. De gastheer moet aanwezig blijven bij de gasten. *(Aalmgeri, vol. 5, pp. 345)*
14. In het bijzijn van de gasten zou men geen boosheid moeten uiten aan de huishoudelijke medewerkers.
15. De gastheer zou zelf de gasten moeten dienen en dit niet overlaten aan de huishoudelijke medewerkers. Het dienen

van de gasten is een Sunnah van Hazrat Sayyiduna Ibrahiem عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. (*Bahar-e-Shariat, vol. 3, pp. 394*)

Degenen die samen met zijn broeders (gasten) eet zal daar geen verantwoording/rekenschap over hebben. (*Quwat-ul-Qulub, vol. 2, pp. 306*)

16. Hujjat-ul-Islam Hazrat Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin bin Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft vermeld: Degene die de gewoonte heeft om weinig te eten, zou wat later moeten beginnen met eten als hij met andere mensen eet en kleine hapjes moeten nemen en heel rustig moeten kauwen zodat hij tot het einde met iedereen kan eten. (*Mirqat-ul-Mafateh, vol. 8, pp. 83, Hadis 4254*)
17. Als iemand snel stopt met eten zodat hij respect van anderen krijgt en zodat men denkt dat hij Qufle Madinah van de maag (minder eten dan je trek hebt) praktiseert dan is hij iemand met uiterlijk vertoon en dat zou naar het Hellevuur kunnen leiden.
18. Indien men meer eet dan hij trek heeft om zo samen met de gasten te kunnen eten tot het einde omdat hij weet dat als hij stopt met eten dat de gasten zich verlegen voelen en niet meer zullen eten hoeveel zij zouden willen. In zo een situatie is het toegestaan om wat meer te eten maar let er wel

op dat de hoeveelheid eten geen problemen veroorzaakt voor de maag.

19. Een persoon vroeg: Ya RasulAllah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! Ik ging bij een persoon op bezoek en hij heeft mij niet gastvrij behandeld en nu komt hij bij mij op bezoek, mag ik hem ook zo behandelen? De Genade der Werelden, Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: Nee, jij moet hem juist gastvrij behandelen. (*Tirmzi, vol. 3, pp. 405, Hadis 2013*)

Om duizenden Sunnahs te leren kunt u van Maktaba tul Madinah de boeken (1) Deel 16 van Bahaar-e-Shariat met 312 pagina's (2) Sunnahtain aur Adaab met 120 pagina's verkrijgen. De beste manier om de Sunnah eigen te maken is door middel van het reizen met de Madani Qafilah met de liefhebbers van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Nu u het boek heeft gelezen, wilt u waarschijnlijk weten wie de auteur ervan is. Dit boek is geschreven door de Grote Geleerde en Spirituele persoonlijkheid van de 21^e eeuw, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muḥammad Ilyas Attar Qadiri Razavv دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ Hij heeft Dawat-e-Islami (een wereldwijde, niet-politieke beweging die de leer van Quran en Sunnah verspreidt) opgericht, die de verspreiding van Islamitische leerstellingen verzorgt inzake tot meer dan 100 afdelingen. Wilt u meer weten over de Oprichter van Dawat-e-Islami, zijn boeken en over de verschillende afdelingen van Dawat-e-Islami? Bezoek dan: www.dawateislami.net Bovendien, Dawat-e-Islami verspreidt de boodschap van Islam over de hele wereld via Madani Channel. Een 100% pure Islamitische zender die via de televisie uitzendingen verzorgt. Ongeacht waar u ter wereld bent, mocht u interesse hebben in Madani Channel, zie hieronder de benodigde frequenties. Om contact met ons op te nemen, kunt u mailen naar: overseas@dawateislami.net

Madani Channel – Satellit Frequenties Modulatie: QPSK

Satelliet	Bereik	Downlink Frequentie	Symbool Rate	Polarisatie	FEC
Asia sat 3S	Azië	3739 MHz	2815 Msps	Verticaal	3/4
Astra 2F	Verenigd Koninkrijk	12640 MHz	22000 Msps	Verticaal	5/6
Intelsat 20	Regio Afrika	12562 MHz	26657 Msps	Horizontaal	2/3
Eutelsat 7 West A	Regio Midden-Oosten	10815 MHz	27500 Msps	Horizontaal	5/6
Galaxy 19	Regio Verenigde Staten	11960 MHz	22000 Msps	Verticaal	3/4

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergarende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.'
Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**



MC 1286

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net